

Born Blad



Entered at the post-office at Decorah, Iowa, as second class matter.

Nr. 6.

9de februar 1890.

16de aarg.



Den forfulgte slave.

Børneblad

udkommer hver sandag og koster 50 cents for aaret, betalt i forud. I pækker til en adresse paa over 5 eksplr. leveres det for 40 cents, og over 25 ekspl. for 35 cents.

Penge og bestillinger, samt alt, hvad der angaar ekspeditionen, sendes direkte til LUTH. PUB. HOUSE, Decorah, Iowa.

Alt vedkommende rebaktionen af bladet sendes til Rev. G. Wulffberg, Redgeway, Iowa.

Først opmuntre til, at bladet bliver betalt i forud, vil agenterne faa 10 pct. af alt, hvad der indbetales inden 1ste mars.

Fristelsen.



en store mølle kneisede helt oppe paa bakkens top, men nede ved foden laa et ganske lidet lunt hus med straatag, vild vin op ad muren og blanke ruder. En rødmusset, felsaars pige tittede ud ad vinduet. Hun faa saa langt, hun kunde se, og spurgte saa sin moder, der sad og bandt fiskenet:

„Naar maa jeg dog komme i skole? Fader sagde ved juletid, naar jeg bliver storre, og nu er jeg jo storre.“

„Men ikke stor nok,“ lo moderen, „du tror nok, at det er bare leg at gaa i skole, snurren kyllinger og løben tagfat, og glemmer den lange stillesidden, og hvordan du skaløre efter og huske paa og lære udenad. Jeg synes allerede, det kniber for dig at sidde stille og vinde garn paa mine naale. Nu er jeg ved den sidste, du maa skynde dig.“

Og Ellen Katrine skyndte sig, det lille arbeide syntes hende det første skridt paa skoleveien. Hun var eneste barn, og hvor godt hun havde det i hjemmet, savnede hun jævnaldrende kamerater, og skolen stod for hendes tanke som en stor legeplads.

Ellen Katrines fader var møllersvend; moderen bandt net for kremmeren nede i fiskerleiet. Der var flid, fred og kjærlighed i det lille hjem.

Endelig oprandt den glade dag, da faderen gif til landsbyen forat melde hende ind

hos skolemesteren. Ellen Katrine fil nye træsfo, et nyt bluseforklæde, tavle og skolepose.

Det var en deiligt, klar, varm vaarmorgen, moderen havde slettet hendes lysegule haør, der pleiede at flagre frit for alle vind; da det var fort, blev det en stiv liden pif, der stod lige ud. Faderen lo af den, men før han gif, klappede han kjærlig hendes hoved:

„Vær altid en god, sanddru pige, Gud bevare dig!“

Ellen Katrine blev helt høstidelig tilmode: „Bare du kunde følge mig“, sagde hun til moderen.

„Det kan jeg ikke, men jeg vil tænke paa dig.“

„Jeg vilde ønske, veien gif udenom skoven, moder!“

„Hvorfor det? du er da ikke bange? hvad skulde du være bange for? Ved du ikke, at Jesus, der elsker de smaa, ser ned paa dig og lader sin engel følge dig?“

Saa lysede moderen hende og flyv hende blidt fra sig. Ellen Katrine gif langsomt bort, seende tilbage ved hvert andet skridt.

Bed indgangen til skoven laa skovridrens hus. Mandens gamle moder sad ved vinduet og spandt; hun havde store hornbriller paa og saa vist paa den lille pige, derpaa nikkede hun to gange.

Hvor der var lysegrønt og deiligt inde i skoven, men den var saa stor, og hun var saa liden! Aa nei! hvad kom der? Ellen Katrine ryftede næsten, og saa var det dog blot et lidet daadhydr, der sprang over veien, lige saa bange for hende, som hun for det. Hvad var det nu, moderen havde sagt? „Jesus, der elsker de smaa, ser ned paa dig, og hans engel følger dig.“ Hun saa gjennem de svæjende bøgetoppe op i den klare, mørkeblaau himmel, og angstens gif over.

Se, der fløi en liden fugl med rødt bryst og gulst paa vingerne, og der var en af de blinkende guldsmede, og her stod liljekonval-

ler, som moder holdt saa meget af. Skovveien var snart tilende, saa kom et lidet stukle landevei med marker paa begge sider; — nei, hvor lærerne sang, — saa prestegaardshaven med hasselhaekken, saa det store gadehær, hvor andeflokken stod paa hovedet og gjorde kunster, saa kirken og endelig stolen. Ellen Katrine var den første, der kom.

Den lille pige lærtte snart, at det ikke var spøg altsammen, men hun gjorde sig umage, og saa gik det.

Ellen Katrine mødte sjeldnogen i skoven. En eftermiddag kom der dog en underlig gammel mand med trillebør foran sig hen imod hende. Han havde hvitløv haer, men det rynkede ansigt var brunt, og de smaa øjne var stikkende, der laa satse og knive paa børen. Ellen Katrine blev angst, for han saa stivt paa hende og stor ansigt, men saa tænkte hun: „Jesus ser os, og englen er her“, og saa nikkede hun til manden. Han nikkede igjen og raabte:

„Ræt forklædet ud! — kan hun ikke forstå, hvad man siger? — ræt forklædet ud!“ og saa syldte han det med store skovnødder.

Nei, hvor hun trakterede kameraterne i fribarteret den dag!

Der var nu gaaet et helt aar, Ellen Katrine var vokset tottommer og pisken fire; hun tunde læse rent, skrive bogstaver og tal.

„Du er sen til at staq op“, skjendte moderen somme tider, „jeg holder ikke af det jeg for at komme tidsnot.“

Det var saa fristende at ligge et øieblit, bare et eneste lidet øieblit, efter at moderen havde kaldt, hun vidste nok, at det ikke var rigtigt, men hun gjorde det dog.

„Ellen Katrine! — men du sover jo igjen.“

Aa, nei dog, hun var virkelig falden i sovn. — Øjet toges paa i en fart; der var ikke tid til at spise morgenmaden, den gode dampende mælkegrød. Frokosten sat hun dog i posen, og afsted gik det, hun maatte løbe hele veien.

Ellen Katrine havde ikke bedt sin mor-

genbøn, ikke sagt farvel og om forladelse til moderen. Salmen var halvveis fungen, da hun kom ind i skolestuen; læreren hævede pegefingeren truende imod hende — og hvor hun var fulsten!

Det gik ikke videre godt med læsningen den dag, men endelig slog fribarteret, og moderens lætre smørrebrød toges frem, to halve stykker med ost, og to med salt kjød. I det samme kom en liremand ind i gaarden, han bar en stor kasse med dukker indeni, der dreiede sig i dans efter musitten, en smed var der ogsaa med sin ambolt, flag i slag gik det efter tatt. Alle børnene omringede lirklassen, og Ellen Katrine ogsaa, hun satte maden fra sig paa bænken og løb derhen. I samme nu sprang liremandens sorte pudel, der var støvet, træt og udhungret, hen til bænken, snappede det indbydende maalstid og for ud med det i veigrøften forat nyde det i ro.

Det var for megen modgang! Den lille pige brast i graad, men alle de andre børn lo, selv veninden, smedens finger. Senere delte denne dog sit smørrebrød med Ellen Katrine, men det var saa lidet, hun merkede næsten kun mere, hvor fulsten hun var, efterat have spist det.

Hvor den skoletid var lang, men om sider sit den dog ende, og hun skyndte sig hjem ad.

„Stop, du lille, vil du gjøre mig en tjeneste?“

Prestens venlige unge frue stod i haveaagen. Ellen Katrine neiede: jo det vilde hun rigtignot gjerne.

„Skovbriderens gamle moder er syg, vil du bringe hende denne lille trukke kirsebærsuppe, og saa maa du hilse mange gange. Gaa forsiktig, lille pige, trukten er næsten for fuld.“

Næsten for fuld — og hun var saa fulsten, det var dog synd, hvis der blev spildt noget; om hun nu drak bare saa meget, at den blev tilpas fuld? Ellen Katrine hændte prestekonens kirsebærsuppe fra den gang, hun



Bedrøvet.



Paa veien hjem fra skolen.

Iaa af mæsslinger, og nu var hun saa fulsten, og krukken var saa fuld.

Den onde frister blev ved at hviske til hende, at den var for fuld.

Her paa landeveien for alles øine turde hun ikke gjøre det, men inde i stoven, helt inde, hvad funde det skade?

Gjøgen tukkede og droslen sang, bøgen strakte sine nysudsprungne grene ud til flygge og ly. Henne i tykningen stod et stort træ, stovsynen blomstrede mellem mosset op ad rødderne. Ellen Katrine gik bag om stammen, satte krukken fra sig, tog laaget af og bøiede sig ned forat drifte. — Men hvad var det? hun for skjælvende op, der var nogen, som trak hende i kjolen.

Aa, det var ikke andet end en lidens udstaaende kvist i træet, der havde taget fat. Hun trak veiret lettet, hvorfor skulde hun ogsaa være bange, havde moderen ikke sagt, at Jesus, der elskede de smaa, saa ned til hende og lod sin engel følge hende?

Men underlig nok, idag hjalp det ikke for angstens. Saa Jesus virkelig ned? var englen i nærheden og vidste, hvad hun havde fore?

„Nei, nei, nei, jeg vil ikke!“ raahte hun ganske høit, satte laaget paa igjen og løb hen ad veien; det var, som hun flygtede. „Om forladelse, om forladelse, men du ved da, jeg gjorde det ikke, for du ved jo alt!“

Skovriderens kone lufkede hende op; hun kunde se bedstemoder inde i sengen. Den gamle kone havde ingen briller paa, og hendes ansigt var magert og blegt, men hun saa meget mildere ud og nikkede hjørelig.

Da Ellen Katrine kom hjem, brast graaeden frem, og hun maatte skrifte.

„Gud være lovet“, sagde moderen stille, „det var englen, der holdt i din høle.“

Dagen efter var Ellen Katrine oppe, før moderen kaldte. Da hun kom til det lille skovriderhus, traadte konen hende imøde.

„Gamle bedstemoder er død“, sagde hun, „da dagen gryede, sov hun blidt og stille hen.

Kan du hilse prestefruen og sige hende tusend tak; den deilige suppe hvægede bedstemoder lige til det sidste; hun har drukket hver draabe. Aa, græd dog ikke saadan, barn!“

Den lille pige skyndte sig ind i stoven, men da hun først var derinde, fastede hun sig paa knæ; „Tak, kjære Herre Jesus, at jeg ikke gjorde det; sig til gamle bedstemoder, at jeg ikke gjorde det!“

Men næste sondag, da Ellen Katrine gik hjem fra kirken med fader og moder, maatte hun vise dem det store bøgetræ med den lille kvist, og faderen tog en foldekniiv frem og skar et kors i barken. J.

Den redelige finder.



Madame Jensen havde været nede i bhen og gjort indkjøb til huset. Nu sad hun tællede over og regnede; men hvorledes hun end tællede og regnede, saa kom hun dog tilkort, og det ikke saa lidet heller, — hun savnede en femtiøring, og det var mange penge for madame Jensen, som paa ingen maade var rig.

Hun undersøgte sin pengepung nærmere, og opdagede nu, at der var et hul midt i sommen; pengestykket maatte altsaa være glemt ud og faldt ned paa gaden.

„Den er det altsaa ikke værd at spørge efter mere“, sagde hun ved sig selv.

„Selv om den, der har fundet den, vidste, at det var mig, som havde tabt den, saa fil jeg den nok ikke igjen alligevel. Der er ikke mange ørlige og redelige folk i vores dage.“

Ødet samme bankede det paa døren.

„Kom ind!“ sagde madame Jensen og reiste sig.

En lidens pige, som var hende aldeles fremmed, traadte ind og neiede for madamen.

„Jeg fandt denne femtiøring lige udenfor døren her, — den skulde vel ikke være Deres?“ spurgte hun venlig.

„Jo, det er det; jeg savnede den netop i dette sieblik“, svarede madame Jensen glad. „Tusind tak skal du ha', lille pige. Hvad heder dn?“

„Ragnhild Hansen“, svarede hun.

„Tænkte du i første sieblik ikke paa at beholde den?“ spurgte madamen og saa prøvende paa den lille pige.

„Nei, det gjorde jeg virkelig ikke“, svarede Ragnhild, „det kunde aldrig faldt mig ind at beholde noget, som ikke var mit! Det vilde jo være at stjæle.“

„Er du da saa bange for at stjæle?“ spurgte madame Jensen.

„Ja, jeg er bange for at synde imod Gud“, svarede Ragnhild.

„Jeg holder altsor meget af ham til, at jeg skulle ville gjøre ham imod,— ham, som er saa god imod mig.“

Hjære barn! Er du bange for at synde imod Gud? Holder du saa meget af ham, at du ikke kan bære over dit hjerte at gjøre ham imod?

E. K.

Den forfulgte slave.

(Med billede.)


Billedet paa 1ste side gjengiver en scene, som ikke blot en, men mange gange har fundet sted paa de store plantager i Westindien og andre steder i Amerika.

Bortført fra hjemmet og sine kjære og efter en lang føreisens besværligheder paa slaveskibet er den stakkels neger blevet solgt som slave paa en af de hvide mænds plan-tager. Men arbejdet der er haardt og behandlingen umenneskelig; han kan ikke holde det ud længere og benytter tilsidst en gun-stig anledning til at flygte fra sin grusomme herre.

Allerede er han naaet et godt stykke fra plantagen, han begynder at aande lettere, kanse hans flugt alligevel skulle lykkes,—

da hører han paa afstand lyden af trampende hestehove.

Han er forfulgt! Dorføreret laster han sig til marken. Men hans forfølgere har en blodhund med, den har snart opsnuset hans spor.

Nu er den allerede lige ved ham,— han reiser sig til ny flugt,— da udstøder den forreste af rytterne et højt raab,— flygningen er opdaget.

Et par timer senere er man naaet tilbage til plantagen. Snart efter høres yndelige smerteskrik,— det er fra den stakkels slave, hvis ryg sønderslanges under opsynsmændens piffeslag.

Et og andet.

G. 1, 3.: „En ølfe kjender sin eiermand, og et asen sin herres krybbe; men Israel kjender det ikke, mit folk forstaar det ikke.“

En farmer kom en søndag hjem fra kirken, hvor han havde hørt disse Herrens ord. Da han gaar ud i gaarden, kommer hans yndlingsko hen imod ham forat slappe hans haand. Farmeren, som indtil denne tid havde været en ugodelig mand, bræst i graad, idet han tænkte: „Ja, saa er det! dette stakkels kreatur kjender mig og kan være taknemmelig mod mig, og jeg har endnu aldrig tænkt paa Gud og paa at være taknemmelig mod ham.“

Ansigtet er den største forræder. En lidt pige fandt en guldring og glædede sig meget derover. Men da hun betragtede den nærmere, blev hun med smerte var, at den manglerde øjet, nemlig ødelæsningen. „Mit barn“, sagde moderen, „se denne guldring uden ødelæsten signer ungdom og skønhed uden øre og ørbarhed.“

Det hjem, hvor fader og moder og børnene alle bestreber sig efter bedste evne at gjøre hverandre lykkelige, er et lidet paradis paa jorden.

„Jeg elsker min bibel.“

En liden pige sad en dag udenfor sin moders hytte dør og læste i bibelen. En herre steg netop ud af sin vogn og kom hen og bad om lidt vand. Barnet var saa ivrig i at læse, at hun ikke straks bemerkede ham, men blev ved at læse. Hendes moder gav den fremmede en kop med melk, som han taknemmelig tog imod. Da han havde stillet sin tørst, sagde han til den lille pige:

„Det er vel en morsom bog, du læser i der, mit barn!“

„Det er testamentet“, svarede hun og blev ved at læse.

„Testamentet“, sagde herren, „du læser kanske din læse?“

„Læse? Nei!“ sagde pige.

„Hvorfor læser du da i bibelen?“ spurgte han. Hun svarede: „Fordi jeg elsker min bibel.“ Manden blev saa grebet af dette barnets svar, at han ikke tænkte paa andet, da han forlod hytten. Hans samvittighed slog ham. „Barnet“, tænkte han, „læser i bibelen, fordi hun elsker den. Hvorfor har jeg aldrig aabnet min bibel med denne følelse. Og dog siger hun: jeg elsker min bibel.“

Disse ord var ved Guds velsignelse midt til mandens omvendelse; tidligere havde han været en vantro, som ikke havde villet modtage sandheden om Jesus, den Guds søn.

Sand fortrolighed.

En eftermiddag stod en flot unge piger udenfor skolen og snakkede sammen. Der kom en liden pige hen og spurgte, hvad de gjorde der.

„Det er en hemmelighed, jeg fortæller, Kathrine, og hvis du vil love ikke at sige det til nogen, skal ogsaa du faa vide den“, svarede den ene af pigerne.

„Jeg skal ikke fortælle det til andre end mor“, svarede Kathrine, „hende fortæller jeg alt; thi hun er min bedste ven.“

En „Nei, du faar ikke lov til at sige det til din mor, ikke til et eneste Menneske.“

„Ja, da vil jeg ikke høre den, thi hvad mor ikke kan faa høre, vil heller ikke jeg vide.“

„Efter disse ord gik hun bort. Gud alle børn vilde gjøre det samme og ikke høre paa noget, som de ikke kan fortælle til sin moder.

Oplosning paa bogstavaaden i nr. 4.

Holmestrand.

Billedgaade.

K



I



1



G

L



G

1701



10 L

