



No. 30. }

28de Juli 1889.

{ 15de Marg.

Et Hylkligt Uheld.

(Oversat af —e-n).

For over 100 Aar siden var der stor Glede paa et Herresæde over i England, da den unge Leonard Weston, Arving til de store Godser og tilhørende Kugruber, efter hæderlig at have endt sine Skoleaar, vendte tilbage til sit Hjem, hvor hans Moder levede som Enke hos sin Broder, den nuværende Besidder af Giendommen. Der blev holdt store og lystige Jagtselskaber, ved hvilke der blev drukket og spist ejer en stor Maalestok. Ved et af disse taltes der om en Mand, William Watson, en simpel Kugraver, der — hvad man var meget opmuntret over — mente sig kaldet til at prædike for de andre Kugravere.

"Har De givet Deres Tilladelse?" spurgte man den gamle Godseier.

Nei, han havde ingen Tilladelse givet. — "Men De ved det dog," vedblev man, "at mange af Folkene ikke mere gaar paa Kroen og heller ikke bander eller gaar til Hanelampe om Søndagen, og gjor disse andre Ting, som hører til den ny Hellighed. Disse Karle bider sig ind, at de ogsaa har en Sjel, der kan gaa fortapt eller blive salig. Det er en total Omvæltning, det gaar aldrig an, og bag det hele staar denne Watson."

Den unge Leonard havde ofte hørt tale om de religiøse Verdagesser i England, men altid paa samme spottende Maade; de var imidlertid aldrig for konne ham saa nær. Han sik nu vide, at Watson, en ellers skikkelig og dygtig Mand, hver Aften samlede endel af sine Medarbejdere til Sang og Byn og Prædiken i en Hytte paa Kirkegaarden, som var ubebuet, fordi det

hed sig, at det spøgte i den. At dette skete uden hans Onkels Tilladelse, opvorte den unge Mand i hoi Grad, og han aftenale derfor med nogle andre unge Mænd, at de i Forening skulde gjøre Ende paa dette Uvesen, der, som han og alle mente, kun vidnede om et oprorst Sind, der kunde blive farligt. Næste Søndag blev fastsat til Hovedslaget; Leonard havde forud sikret sig endel af de andre Grubearbeideres Hjælp ved paa Kroen at trætere dem med et helt Fad stærkt til den bestente Tid hen ad Aften drog altsaa en vild Skare af disse, bevæbnede med Øxer og Halker, over Kirkegaardene og omringede det ensomme lille Hus, hvorfra Salmesang lod ud i den forud saa stille Aften. Nu blev Sangen voldsomt afbrudt af vilde Hyl, medens Fredsforstyrreerne brød ind gennem Døre og vinduer og fordrev de forsrædede Lillehøvere. Kun Watson blev greben og slæbt afsted.

"J Vandhullet med ham, han kan trænge til en Affjøling," raabte de, medens Leonard og hans Venner stod paa Kirkegaardsmuren og opmuntrede dem med Vittigheder og raa Spog.

Det var en dyb, mudret Dam, i hvilken de vilde kastede Watson, og han havde ikke megen Udsigt til at komme op af den, naar han først var i den. Taalmodig som et Lam lod han sig føre derhen; men i det Dieblik, de vilde kastede ham ned, gjorde han sig fri med en kjæmpemæssig Anstrengelse, og nu begyndte et Beddelob, der søgte sin Lige. De halvdrukne Mennesker var snart langt bagefter; men nu kom Leonard og hans Venner til med sine

friske Kræfter og satte afsted efter Flygtningen. "Haloh!" streg de, som var det en Ræv, de jagede, og mere end en Gang var Leonard tæt ved ham, og kun Watsons større Kjendstab til Egnen gjorde det muligt for ham at sno sig bort fra sin Forfølger. Endelig naaede Jægeren og den jagede en rivende Flod, som den sidste pieblækkelig sprang ned i, og trods de Stene og Forbandelser, der blev sendte efter ham, naaede han den anden Bred og forsvandt i Krattet.

Det var en mindeværdig Aften. Grubefolkene drak dygtig for at feire sin Seir, men den største Gre faldt dog paa Leonard. "En saa energisk Handling havde jeg dog ikke tiltroet min rafse Søster," sagde hans Onkel beundrende, medens dennes Søster med tilfredsstillet Moderstolthed svarede: "Jo, det er, som jeg altid har sagt, hvad min Leonard begynder paa, skal han nok fuldføre."

Dg virkelig havde han ogsaa saaet sat igjennem, at Watson ikke mere vendte tilbage, og ingen anden kom i hans Sted; ja de Familier, som havde sluttet sig til ham, udvandrede, saa det var virkelig lykkes ham fuldstændig at neddæmpe det kristelige Liv, der var vaagnet der paa Stedet.

Leonard blev Officer, og i de forskellige Garnisoner havde han blandt andre Hæftegjerninger ogsaa rost sig af denne og hostet Veromiselse derfor. Nu var han imidlertid efter flere Mars Forlobs over i Amerika og stod vestenfor Massachusetts paa en meget ensom Yderpost, der skulle forsvarer baade mod de Forenede Stater, der den Gang havde gjort Oprør og vilde

Barnlige Betragtninger.



losrive sig fra England, og mod Indianerne. Vinteren nærmede sig, men den lovede Proviant udeblev.

Den Øverskommanderede havde sendt flere Patruljer ud for at støtte sig Underretning, men disse kom tilbage

med den ubestemte Esterretning, at den engelske Armee trak sig tilbage. Nu kaldte han sin kjælle Lieutenant Leonard Weston frem og paalagde ham at drage til den nærmeste Aarsgaard og der hos den trofaste Englelander Morrison faa grundig Besked om Sa-gernes Stilling. "De ser her Kortet," sagde hans Foresatte til ham. "Jeg kan ikke give Dem det med, da jeg intet andet har; men nærk Dem det nje, Gaarden ligger lige østlig; her er Stien, der de hvide Bjerge og der begge Dalene." Weston faa det alt og tog Afsked. (Forts.)

Et Ord i rette Tid.

Et ungt Menneske drev en Flok Kvæg til en Nabogaard. Da nogle af Dyrerne var meget uregjerlige, brød han ud i en afstadelig Sværgen og Forbandelse. I samme Sieblik red en Fremmed forbi og hørte de ugudelige Ord. Han holdt stille og sagde til Gudsbespotteren: "Min Ven, disse Dyr har ingen udodelig Sjel og kan derfor ikke blive fordømte; men du, du har en Sjel, og dine Forbandelser vil falde tilbage paa dit eget Hoved."

Derpaar red den Reisende videre. Men i den unge Mandes Hjerte var Ordene trængt saa dybt ind, at de ikke gav ham No mere, hvorend han endelig efter mange Afveie fara'dt den hos ham, som siger: "Kommer hid til mig alle J, som arbeide og ere besvarede, og jeg vil give eder Hvile" (Math. 11, 28).

Barnlig Kjærlighed.

En rørende siden Historie fortelles fra den nys stedfundne strækkelige Over-svømmelse af Johnstown. Under Flommen sogte Frank Frauenheiser at redde sin Kone, sin lille Søn og sine to Østre ved at bringe dem op paa Taget af sit Hus. Konen og den ældste Datter kom bort i Strømmen. Men det lykkedes ham at holde de to mindste Børn, indtil Huset faldt sammen. De kom da ned mellem Ruinerne, og Faderen arbeidede i timevis for at befri dem. Da han endelig næaede dem, sagde den lille Gut: "Bryd dig ikke med at redde mig, Papa. Jeg sidder fast her. Faa Katie ud!" — Pigenens ene Ben var brudt, og hun raabte til Faderen, at det var unhyttigt at forsøge at frlse hende: "Se blot til at faa reddet lille Bro'r!"

Faderen var heldig nok til at bringe begge Børnene ud af Grusen, og, da han tog Pigen i sine Arme, var hendes Ansigts hvidt af Smerte, da det brudne Ben værlede saa slent. Men, da hun var bragt ind i et Hus, saa hun pludselig op og sagde med et Smil: "Vaer ikke saa bedrøvet, Papa! Jeg vil være saa snil mod dig, saa —!"

Gaadefulde Spørgsmål.

Hvad er det, som gaar gjennem Busken uden at rasle?

Naar ligner Narren den vise?

Naar staar Keiseren paa eet Ven?

Entered at the post office Minneapolis, Minn., as second-class matter.

"Fædrelandet og Emigrantens" Trykkeri,
Minneapolis, Minn.