



No. 38. } 22de September 1889. { 15de Aarg.

Rolfs Gadedreng.

(Slutn. fra forr. No.)
III.

Mange Uger efter den Dag sad Rolf en Morgen op i Sengen og klippede Papirsoldater, medens han ventede paa Thomas, thi Thomas skulde besøge Rolf. Doktoren havde fortalt hans Forældre om den fattige Dreng, der hver Dag ventede i Regn eller Solskin udenfor Huset for at spørge ham, hvordan det gik med Rolf.

De havde opspottet Thomas og dræget Dumsorg for ham. Men nu vil vi lade Thomas selv fortælle sine Hændelser.

"Nei, saadanne deilige Blomster," raabte Rolf, da Thomas kom ind med en stor Buket Shrener i Haanden. Dersom Rolf havde været ældre, vilde han have lagt Mønkle til Thomas's rene

Ansigt og nette Klæder, forend han saa Blomsterne. Men han var kun lidt, og derfor lugtede han til Blomsterne, for han sagde: "Men du har jo faaet en ny Troie!" Og saa var det, at Thomas fortalte ham, hvordan det altsammen var gaaet til.

"Ser du," sagde han, "Doktoren bad mig om at holde Hesten for ham, og da jeg var der hver Dag, blev Hesten og jeg kjendte. Og Doktoren var forundret over, at jeg kunde holde Hesten en Dag, da Spritnen hjorte forbi. Men fra den Dag vidste han, at vi to var Venner. Og jeg sagde, at der var ingen, der kjendte stort til mig uden Hr. Dilber, og han vilde ikke sige noget godt om mig, fordi jeg pleiede at tage hans Nodder og Ebler. Men jeg gjorde Hr. Dilber uret, for han sagde til Doktoren, at han troede nok, der kunde

blive en god Dreng af mig med Tiden. "Det er vist," sagde han, "at Thomas har ikke rørt noget, siden Nolf blev syg!" Saa tog Doktoren mig paa Probe, og nu er jeg hans Dreng, og baade Hesten og han selv holder af mig, og jeg tjener nok til mine Klæder. Din Moder gav mig to Sæt Toi til at begynde med, indtil de kunde faa provet, hvad jeg duede til. Men jeg har en Hemmelighed, Nolf, som jeg ikke vil fortælle til andre end til dig!" Og da Nolfs Moder gik ud af Stuen, benyttede Thomas Lejligheden til at hvilse: "Nolf, kan du huske de Nodder, jeg tog den Dag, du ved nok?"

Nolf nikkede.

"Maa," sagde Thomas, "da Doktoren talte til mig, om at jeg kunde tjene nok til Klæder, sagde jeg, at jeg heller ikke brød mig om Penge, uden blot om en Femogtyveore, og hvis han vilde give mig den, vilde jeg ikke bede ham om flere. Saa gav han mig en. Og det er Hemmeligheden: Jeg kjøbte for fem og tyve Dre Nodder, og saa listede jeg mig hen til Dilsbers Butik og lagde hver eneste en tilbage i Tonden igjen!"

Nolf lo, som om han syntes, det var en udmaerket Hemmelighed.

"Jeg skal fortælle dig noget mere," vedblev Thomas, "jeg gaar i Aftenfolk og leser saa meget. Der har jeg ogsaa hørt meget om Jesus, ham, din Moder holder saa meget af. Jeg kunde en hel Del stemme Ting, men især siden jeg gav Hr. Dilsber de Nodder tilbage, saa er det ikke nær saa svært at være ordentlig, som jeg troede. Siden du er bleven min Ven, Nolf, kan jeg

ikke mere komme afsted med de Gavtyvestreger, jeg for har haft for, og jeg tænker nol, jeg skal lære at slippe det Djævelstab for bestandig, for jeg siger dig, Nolf," sluttede han med dæmpet Stemme, "nu vil jeg tjene Vor Herre Jesus."

Græshopper som Mad.

"Græshopper og vild Honning" var Johannes den Dobers Spise (Math. 3, 4). Græshopper synes os en underlig Føde. Men den er ikke saa usædvanlig i hine Egne, og endog tilreisende Europeere finder Behag i den. En Englelanderinde, som besøgte Australien, fortæller selv: "Græshopper udgjorde regelmæssigt en Bestanddel af vores Maaltider og er virkelig et foretræffeligt Mæringsmiddel. De smagte bedst, naar de var kogte Saa tager man de lange Springben af, holder Dyret ved Bingerne, dypper det i Salt og spiser det. De smager som en Urt. For at fange Græshopperne maa man staa tidlig op om Morgenens, medens Dyrene endnu er stive af Nattekulden og Bingerne vaade af Duggen, saa at de ikke kan flyve. Man finder dem da i hundredevis under Drønenbuskene og kan uden Moie samle dem i en Sæk eller Kurv. Kamelerne æder dem med Græsset, Hundene jager og nedsluger dem. Beduinerne giver sine Heste dem som Føde, og efter hvad jeg hører, har hele Drønestammer ofte intet andet at leve af end Græshopper og Kamelfæl."

Roskilde Domkirke.



Domkirken i Roskilde er en af de ældste danske Kirker. År 975 opførtes den først af Kong Harald Blaa-tand. Den brændte imidlertid flere Gange, og den nuværende Murstensbygning er rimeligtvis opført efter Branden 1234. Man har i de senere År underkastet den en fuldstændig Restaurering, hvorved man saameget som muligt har forsøgt at få det gamle frem, såvel med Hensyn til Form som til Farve, og vort Billede viser, hvorledes denne smukke Kirke nu efter denne Restaurering tager sig ud.

Kirken består af et Hovedslib med tilhørende Korsfløjte og to lavere Side-slib samt et halvrundt Kor med en

lavere Rundbygning. Den udmærker sig ved de mange Tilbygninger og Kapeller, hvori som under Kirken selv saa mange af Danmarks Konger og berømte Mænd er bisatte.

Selvoposrelse.

To unge Gutter gik en Dag ind i St. Leonards-Kirken i Bridgeworth, England. Taarndøren stod åben, og strax fandt de paa, de skulle op i Taarnet.

De klattede om fra Bjælle til Bjælle. Det var en farlig Moro, men de litle den udmærket.

Hviere og høiere steg de op. Bludselig svigtede Bjælken de gik paa. Begge faldt. Den ældste fik netop Tid til at klynde sig fast til Bjælken, medens den yngste, idet han gled forbi, greb sat i Kammeratens Ben.

I denne frygtelige Stilling blev disse to Staller hængende. Ikke var det muligt at komme op, heller ikke ned. I Dybet kunde de blot skimte Kirkens Stengulv. De skreg om Hjælp, men forgjæves. Ingen var i Nærheden.

Snart var han, der holdt fast i Bjælken, udmattet. Tyngden af dem begge holdt han ikke ud. Han raahte grædende til ham, der hang nedenunder: "Nu er det ude med os; Død og ingen Frelse!"

"Tro nu, du kan komme op og blive reddet, om jeg slipper Taget?" spurgte den yngste.

"Ja, jeg tro, jeg kan," lød Svaret.

"Farvel da, min Ven! Og Gud være med dig!" raahte den lille til Afsked. I næste Sekund laa han knust paa Kirkens Gulv, mens Kammeraten svang sig op og blev frest.

Leser! Dette er et sjælt Bidningsbyrd om den selvpofrende Kjærlighed, som kan bo i et Barnehjerte, og som alle burde være besjælede af. Men skalde ikke denne lille Fortælling også lede din Tanke hen paa en, der ofrede sit Liv ikke blot for en af sine Brødre, men for den ganske Menneskehed?

Vi sører altid, naar nogen saarer os, men ikke altid, naar vi saarer andre.

Gaade.

1.

Naar Eng og Åger fortørret sulker,
Den øste Himmelens Sluser oplukker,

2.

Et Forsvarsvaaben, som bruges ei mer,
Du nu det kun i Musæerne ser,

1. 2.

Han fødties i Ringhed, men Gud havde sat
Geniets Abelsgegl paa hans Pande;
Hans Daad vil lyse i Tidernes Nat
Og lange mindes ved Norges Strandé.

Kvitteringer.

Ull det nye Skolelærerseminar i Sioux Falls:

Bed Pastor N. Pedersen, Øben
Tøndeindfaulung: Fra Herman Sauer
0.50, Ole Dahle 0.34, Hans Granfelt
1.70, Karl og Gina Knutzen 1.33, Os-
kar Rossing 0.82, Clara Larsen og Hanna
Rossing 1.06, Ole og Marie Hauge 0.32;
Clara Wiffelsen og Caroline Haugen
1.38, Oliane og Thea Henselh 0.65,
Karl Olsen 1.07, Nels og Martin Dahle
1.40, Norman og Gulda Olsen 1.08,
Christoffer Hallanger 1.33, Lovise og
Ida Pedersen 2.29, Martin Olsen 0.90,
John Dahle 0.54, Alfred og Andy As-
heim 1.01, Mina Halsrud 0.84, Serine
Pedersen 1.30, Lovise Lomme 1.00, Ma-
thilde Sørlien 2.49, Mina Holden 1.42,
Emma og Manda Andersen 1.85, Lottie
L. Williamsen 0.61, Clara C. Olsen
2.10, Nora Elsøe 1.64, Anna Gullitson
1.25, Lars Larsen 0.58, Elise Knutzen
1.50, Nora Nelsen 0.37, John Hansen
0.66, Charley C. Gullitson 0.91, Marie
Olsen 1.42, Albert W. Williamsen 1.04.
Til. \$38.70. Herfra fratækkes 20 Gs.
til Forsendelse. Sum: \$38.59.

Entered at the post office Minneapolis,
Minn., as second-class matter.

"Fædrelandet og Emigrantens" Trykkeri,
Minneapolis, Minn.