

Børne Blad

WALDOR

Entered at the post-office at Decorah, Iowa, as second class matter.

Nr. 41.

9de oktober 1892.

18de aarg.



En paatrængende ven.

Børneblad

udkommer hver lørdag og kostet 50 cents for aaret, bestalt i forhånd. Pakter til en adresse paa over 5 ekspkr. leveres det for 40 cents, og over 25 ekspkr. for 35 cents. Ell Norge kostet det 60 cents.

Penge og bestillinger, samt alt, hvad der angaaer ekspeditionen, sendes direkte til LUTH. PUB. HOUSE, Decorah, Iowa.

All vedkommende reaktionen af bladet sendes til Rev. G. Wulfsberg, Decorah, Iowa.

Vilhelm den tause.

Frit bearbeidet af G.

Blandt alle mine skolekamerater var der ingen, jeg holdt saa meget af, som Vilhelm Gerner, ham, vi i skolen, hvor der jo altid gives tilnavne, havde kaldt den tause; dels fordi det passede saa godt til navnet Vilhelm, dels fordi han næsten altid var stille og alvorlig.

Han var en smuk gut paa omtrent 15 aar med et noget tungfindigt udtryk i sine mørke øyne, som dog kunde straale af liv, naar han talte eller smilede. Han var en udmerket dygtig skolegut, behændig og utrettelig i os slags sport, venlig og tjenstvillig mod sine kamerater; fort sagt: alle lærerne holdt af ham, og vi gutter beundrede ham og var henrykte, naar han vilde tage del i vores lege; men han holdt mere af at gaa lange, ensomme spadserture eller sidde fordybet i sine bøger. Jeg kunde ikke stjønne, hvorfor han vilde være saa umaadelig flittig, da han havde et hurtigt nemme og en hyperlig hukommelse; men da jeg engang ertede ham lidt med, at han læste saa evindelig, svarede han ivrig: „Jeg maa være dum i klassen, hvad kan det hjælpe, at jeg er nr. 2?“

„Naa, du er nok ligesom Caesar, som ikke vilde være den anden i Rom“, jeg kunde slet ikke forstaa det, jeg var jo meget tilfreds med at være nr. 4.

„Nei“, svarede Vilhelm, næsten som om han skammede sig, „min formynder har lo-

vet mig 50 kroner den dag, da jeg bliver den øverste i klassen.“

Vilhelms forældre var døde, men de havde været velhavende folk, og den formynder, som styrede med deres efterladte formue, kunde nog være lidt rundhaandet. Der var ingen af de andre gutter, som havde saa mange ugepenge som Vilhelm, men under tiden kunde man fristes til at tro, at han var gjerrig; thi han tog næsten aldrig del i en fornøjelse, som kostede penge. Naar der var marked i byen, og vi andre gik om og kjøbte alle de kager, vi nogenlunde havde raad til, medens vi med grise blikke saa paa de løfferier, vi ikke kunde saa, kjøbte Vilhelm intet, men gik om med sin pung i lommen og saa ligegyldig paa alle de herligheder, som fristede os andre saa sterkt; ja, end ikke de tjære, forbudne cigarer kunde lokke ham til at give penge ud.

Engang kom der en trop beridere til byen. Der blev bygget en cirkus, et optog af herrer og damer i brogede dragter og med vaiende fjer i hattene red rundt i gaderne; forrest red et par klovner, hvis pudsigte fagter og drøje vittigheder hvert sieblik fremkaldte en straldende latter blandt byens ungdom, som naturligvis fulgte med toget. Vi skolegutter fra latinsskolen holdt os lidt tilbage; men egentlig var vi dog ligesaa begeistrede som alle de andre ved synet af de smukke heste og det hele staselige skuespil. Klovnerne indbød med lydelig røst det højtørende publikum til om aftenen at give møde i cirkus, hvor de vilde saa utrolige herligheder at se for den billige pris af 1 krone.

En krone! Der var ikke en af os, som ikke vilde tage vores ugepenge op for en hel maaned for at kunne saa beriderne at se. Skolebestyreren skrev en liste over dem, som ønskede at være tilstede ved forestillingen ... her kunde Vilhelm dog vel ikke modstaa? Jo virkelig! Han var den eneste, som ikke vilde være med.

„Hvis du ingen penge har for sieblikket,

Gerner", sagde hans sidemand, „saa vil jeg gjerne laane dig nogle.“

Han havde blot udtalt, hvad vi alle tænkte; der var ikke en af os, som ikke gjerne havde laant Vilhelm vor sidste flæsling.

„Tak“, sagde Vilhelm, idet han rødmede sterk, „jeg har penge nok.“ Hvad brugte han da sine penge til, den underlige gut, som havde penge og dog ikke vilde med til beriderne? Men han virkelig skulde være gjerrig? Nei, det var umuligt. Forleden dag, da der blev foranstaltet en indsamling i skolen for den tidligere portners enke, som sad med 6 uforsørgede børn, havde jeg seet ham give bestyreren en splintermø 10-krone-seddelen.

„Det er for meget, Gerner“, sagde bestyreren.

„Behold den blot, jeg kan nog undvære den“, svarede Vilhelm.

Det var rigtignok underligt! Han kunde give 10 kroner i almisse, men han kunde ikke anvende en trone til beriderne. Dog, han skulde suart give os endnu større grund til forundring.

Det var dengang stik i vor skole, at der hvert aar blev uddelt en præmie til den elev, som i aarets løb havde vist den største flid og i alle henseender opført sig bedst. Vi mente alle, at Vilhelm var den værdigste, og da dagen kom, og jeg mødte ham udenfor vor klasse, sagde jeg: „Naa, Vilhelm, iasten slaar nu den store time. Jeg er saa stolt af, at du er min ven, saa jeg glæder mig næsten lige saa meget til at se dig saa præmien, som om jeg skulde have den selv.“

Vilhelm lo saa muntert, som jeg kun sjeldent havde hørt ham le. „Min formynder stoler ogsaa paa, at jeg faar den“, sagde han, „thi han har lovet mig, at naar jeg har faaet den, vil han lade mig lære at ride, hvilket jeg længe har ønsket. Men jeg har den ikke endnu, og det er nok bedst, at jeg husker paa ordssproget: Man skal ikke følge huden, før hjørnen er studt.“ Vilhelm

sagde blot dette for at erte mig lidt; thi jeg saa tydelig af glimtet i hans øine og hørte af den glade klang i hans stemme, at han var sikker paa setren.

Klokken slog, og vi gik ind i klassen, hvør vi skulle have en time i religion. Lærexen vilde tale om det sted i apostlernes gjerninger, hvori der meldes om Ananias og Saphiras løgn og død, og idet han rakte Vilhelm bibelnen, sagde han: „Du kan læse det for os; begynd med det 5te kapitel, første vers.“

Hvorfor tilkastede Vilhelm mig dog et saa smerteligt blik, og hvorfor skal hans stemme mere og mere, medens han læste? Da han var færdig, satte han sig ned; han var meget bleg, men da jeg spurgte ham, om han var syg, rykkede han taus paa hovedet og lyttede opmerksomt til lærerens ord. Hr. Petersen talte om løgnen, som er saa affskyelig for Gud, at Ananias og Saphira var blevne ramte af en pludselig død for et eneste bedrageris skyld. „Dog“, sagde han, „er det jo kun sjeldent, at Gud saaledes straks aabenbarer og straffer løgnen. Mangen løgner og hyller gaar om i verden, uden at nogen aner, hvad der egentlig bor i ham; men jeg kan ikke tro, at et saadant menneske nogensinde har fred i sin sambitighed, og hvis han ikke itide ombender sig, befjender og anger sin synd, da vil Guds retsærdige dom engang naa ham, om ikke her i verden, saa i det andet liv.“

I fritiden søgte jeg efter Vilhelm, men kunde ikke finde ham; der blev sagt, at han havde udbedt sig tilladelse til at tale med bestyreren. Jeg saa ham først igjen i klassen; han var endnu bestandig bleg, og hans øine var røde, som om han havde grædt meget; men hans ansigt havde et udtryk af ro og stille tilfredshed, som ikke var sædvanligt hos ham.

Hvad var der da sket?

Jeg fuldte det snart at vide, og jeg blev saa bedrøvet derover, at Vilhelm selv maatte trøste mig.

Enfom.





Det var uhørt! Hele stolen talte derom i over en uge uden at kunne begræbe det.

Wilhelm havde afslaaet præmien, fordi han erkendte sig uberodig til den; han havde meddelt bestyreren sine betænkeligheder, og bestyreren maatte vel have været af samme mening som han; thi præmien var blevet givet til en anden.

Han var da en ren gaade, denne Wilhelm Gerner! Men der var ikke en af os, som turde spørge ham om grunden til hans følsomme opførsel. Nogle sagde, at han vilde være fører og eiendommelig; andre mente, at han var for stolt til at bryde sig om en præmie, jeg for min del følte blot, at jeg bestandig kom til at holde mere af ham, og at jeg vilde gjøre alt for at vinde hans venstebog og tillid.

En dag, da min karakterbog udviste en siden anmerkning for mindre god opførsel, spurgte Wilhelm mig, hvad jeg havde gjort.

„Aa, ingenting; jeg svarede blot nei istedenfor ja.“

„Du løsi altsaa?“ spurgte Wilhelm alvorlig.

Jeg blev noget flau, men vilde ikke lade mig merke dermed og svarede med paatagen rasthed: „Det er da ikke saa farligt, at man gørne vil undskyde sig lidt. Det gjør jo ingen skade, og jeg synes, det er ret tilgiveligt.“

„Det er altid feigt at sige usandhed, og man ved aldrig, om en usandhed kan gjøre skade“, sagde Wilhelm og strøg sig med hånden mod panden, som om han vilde forjage en smertelig tanke. (Fortsættes.)

Josiah Mason — de hjemløses ven.

Alt ingen er saa fattig og ringe, at Herren ikke kan bruge ham til at hjælpe andre, ser vi mangfoldige etsempler paa. Josiah Masons levnet viser os denne sandhed; han virkede med sine midler, imedens han levede,

til stor belsegnelse, og han ventede ikke, som saa mange gjør, med at give sine penge bort ved sin død. Men det maa ogsaa erindres, at Herren igjennem allehaande præsesser og gjenbordigheder havde draget ham til sig; thi det er vist, at den, som selv har prøvet, hvad det vil sige at være fattig og forladt, kan have mere hjerte for den nødsidende.

Hans ungdomsliv lovede ikke meget, sjældent det gif hen med haardt arbeide; hans far var sag fattig, at han kun en ganske kort tid havde raad til at lade ham besøge en skole, og da Josiah var 8 aar gammel, blev han sendt ud paa gaderne for at sælge twebalkter. Om morgenene hentede han sine twebalkter hos bageren og bragte dem saa rundt til kunderne, som alle holdt meget af Josiah, og af og til stak en af dem en lidet ekstra-stilling til ham. Siden hen handlede han med frugt og grønsager; men da han var 15 aar gammel, blev han træt af gadelivet, og da han i sit hjem havde en syg broder, han skulle passe, lærte han sig selv stonmagerhaandverket. Han pleiede altid at gjøre sine ting godt; det gjorde han ogsaa her, men det kunde ikke betale sig for ham; da han satte godt læder i fodtøjet, saa maatte han opgive sit haandverk, da han ellers var om at gaa bankerot.

Samtidig prøvede han at udvide sine fundskaber i en søndagsskole — de engelske søndagsskoler arbeider som bekjendt baade oplysende og opbyggende —. Efter sit mislykkede stonmagerarbeide prøvede han paa en mengde forskjellige ting, og da han var 19 aar gammel var han tøppe-bæber. Ved dette haandvert arbeidede han i 2 aar, men hvordan det gif eller ikke gif, saa reiste han til Birmingham, hvor han fik en god plads hos en juveler. Nu gif det ham nofsaa godt en tid, saa godt, at han vovede at gifte sig, men en vacker dag fik han at vide, at forretningen var bleven solgt, og at han maatte søge sig en anden plads. Da han

gik derfra og tænkte paa, hvad han nu skulde gribe til, blev han pludselig stanset af en af ham ubekjendt mand.

„De er hr. Mason? ikke?“ sagde denne.

„Jo“, svarede den tilstalte.

„Jeg har hørt, at De er uden plads?“

„Ja, det er jeg ogsaa!“

„Der er en god bekjendt af mig, som har brug for en mand som Dem. Vil De imorgen følge med mig derhen?“

„Hjertens gjerne!“ svarede Mason.

Saaledes skiltes de. Den fremmede fortalte nu, at han havde lagt merke til Mason i et kapel, som han ofte besøgte, og at han der havde fættet interesse for ham.

Den følgende dag fulgtes de ad hen til fabrikanten, som havde brug for ham.

„Her er den unge mand, som jeg talte med dig om!“

„Ja“, sagde fabrikanten, „men han har det vel ligesom de fleste andre, at han er bange for at tilsmudse sine fingre?“

Mason rakte sin haand frem og sagde: „Ser mine hænder ud, som om de aldrig havde været tilsmudsede?“ Tonen, han sagde dette i, rørte fabrikanten saaledes, at han straks antog ham. Kort tid efter kjøbte han paa fabrikantens opfordring en gren af forretningen paa billige vilkaar. I aaret 1830 begyndte han saaledes som selvstændig mand med at fabrikere staalpenne og andre lignende industrigenstande, da havde han 12 arbeidere i sit brød, men da han i aaret 1874 døde, havde han henved 1000 arbeidere. Men det var ikke hans agt at skrabe penge sammen, som vi nu skal se; thi hele sin formue anvendte han paa at gjøre vel. Det er yderst sjeldent at se et menneske, som selv har svunget sig op i en stilling, saaledes ofre sig selv for at hjælpe, hvor han kunde.

Hans første gjerning var at oprette et alderdomsafyl for 30 gamle kvinder. Hver person faar et pent, lidet, møbleret hus til-ligemed ful, gas o. s. v.; til dette alderdoms-

hjem knyttede han et barnehjem for 50 piger. Dette hjem bruges nu som et hjem for de voksne piger, som er blevne opdragne paa barnehjemmene, og som nu enten er uden plads eller er syge.

Nogle aar efter lagde Mason grundstenen til et nyt barnehjem. Til dette hjems drift satte han 200,000 pd. st. fast. I aaret 1874 blev der bygget en fløi til, saa nu rummer barnehjemmet 300 piger, 150 gutter og 50 spedbørn.

Efterat han i mange aar havde sat det som sit livs maal at arbeide for de gamle og de hjemløse, byggede han i sit 80de aar en højere undervisningsanstalt for fattige arbeideres børn, for hvilket han deponerede 100,000 pd. st.

I denne undervises i matematik, fysik, kemi, geologi, mineralogi, botanik og sprog. I aaret 1874 sov han rolig hen for at vægne op i en bedre verden. Maatte hans etsempe anspore mange flere til at gjøre vel!

Bed M. Willer.

„Detgaard — uden at bande.“

Hvorstanderen for en opdragelsesanstalt i en af de forenede stater gik en dag omkring i nærheden af boligen. Da hørte han, at en af disciplene, som just stod og huggede ved, udstødte den ene ed efter den anden. Vorstanderen var ubemerket af den svergende og tænkte et øieblit over, hvad han skulle gjøre. Derpaa traadte han hen til den unge og sagde gansté rolig: „Giv mig øffen!“ Han siktede den og huggede et af de fremlagte vedtræer ifstykke. Da dette var gjort, gav han øffen lige rolig tilbage, idet han hyllede: „Ser du nu, at man kan kløve et vedtræ, uden at bande og sverge.“

Denne irlettesættelse virkede. Unglingen svor ikke mere fra den dag; men han læerde at bruge Herrrens navn til bøn, tak og lov.

Høbmand Olsen og hans to hunde.

(Med tre billeder.)

Høbmand Olsen var en mand, som alle i byen kendte. Denne hr. Olsen havde engang to hunde til ørgrelse for alle undtagen ham selv; thi de gjæde og hylte hele dagen igennem og natten med, saa de var en ren plage for hele nabølaget. Endelig skulde det dog hænde, at hr. Olsen selv fik sig en ørgrelse paa halsen af sine to firbenede venner, og det er derom vi nu vil fortælle.

Det var en dag, som der blæste noget ganske forfærdelig. Vindene hylede om gadehjørnerne endnu højere, end Olsens hunde var i stand til. Trods uveiret maaatte den brave høbmand hen i banken for at hente en del penge og spadserede værdig asted led-saget af sine to hunde og med hoi sort hat paa hovedet; thi hr. Olsen brugte altid sort fløshat. Men dennegang burde han have gjort en undtagelse; thi en, to, tre — der tog vinden hatten og blæste den langt bort-over.



Det var jo et held i ulykken, at han havde sine hunde med, tænker han, og beslær dem sieblikkelig at sætte efter hatten. Det var ikke ofte de trofaste dyr havde anledning til at vise sin herre en heneske paa hans spadserure, og det var dem derfor en glæde at kunne styrte efter hatten, som snart befinner sig mellem deres tønder.



De vilde imidlertid begge have øren af at være den, som bragte hatten tilbage til sin herre, som staar og raaber paa dem, medens haaret syger om ørene paa ham. Ingen af dem vil give tabt, og enden blev, at de delte øren mellem sig og kommer med hver sin del af hatten, den ene med bremmen, den anden med resten.



Den dag kom ikke hr. Olsen i banken; han foretrak at anvende resten af dagen til at give sine hunde bank — vi ved jo, at utak er verdens løn — og til at tage den beslutning aldrig for eftertidens at eie mere end éi hund.

Opløsning paa billedgaaden i nr. 39.

Bid ei negler! Sågt passer ei for en vild opdrogen gut!

Begravne byer.

1. Et par maaneder har Anders været syg. (2 byer.)
2. Lille Paul sit fire ore den ene dag og fem den anden dag. (3 byer.)

Jakob Tobiasen.