

Børne Blad

WALDKR.

Entered at the post-office at Decorah, Iowa, as second class matter.

Nr. 48

1ste december 1900.

26de aarg.



Vi er ille morgengräetne, vi!

Børneblad

ukommer hver søndag og kostet 50 cents for aaret, betalt i **forslud**. I pakker til en adresse paa over 5 eksemplarer leveres det for 40 cents, og over 25 eksemplarer for 85 cents. Til Norge kostet det 60 cents.

Allt velskommende redaktionen af bladet sendes til Rev. D. P. Bangsnes, Sioux City, Iowa.

Penge og bestillinger samt alt, hvad der angaaer eksportionen, sendes direkte til

Lutheran Publishing House, Decorah, Iowa

Bemerkninger til Bibelhistorien, stykke 97.

Jesus aabenbarer sig for disciplene.

"**Blib hos os!** Thi det er mod aften, og dagen holder" (Luk. 24, 29).

I dette stykke af vor bibelhistorie faar vi høre om, hvorledes den opstandne frels'er aabenbarede sig ved tre forskjellige leiligheder.

Først for de to disciple, som gif til Emmaus. Det var den første dags eftermiddag henimod aftenen.

Dernæst aabenbarede han sig for de elleve og dem, som var sammen med dem. Det var den samme dags aften.

Tilslut hører vi om hans aabenbaring for disciplene og deres venner 8 dage senere.

Nu vil vi se lidt paa hver af disse hans aabenbaringer.

Emmaus var en liden by omtrent 3 timers gang fra Jerusalem. Om eftermiddagen, samme dag som Jesus var opstanden, gif de to disciple til hin lille by. Den ene af dem hed Kleofas. De gif og talte sammen om det, som deres hjerte var fuldt af — Jesus, hans bedrøvelige død, og hvad de den dag havde hørt om, at han skulle være opstanden, hvilket de dog ikke var iftand til at føste nogen lid til.

Saa kommer en, der synes dem at være en fremmed vandringsmand, og flog følge med dem. Han spørger, hvad det var, som gjorde dem saa bedrøvede, og hvad det var, de talte om. Derved gav han dem anledning til at aabne sit hjerte for ham. De blev forundret over, at han ikke skulle kende til de ting, som alle Mennesker talte om i de dage; og saa fortalte de ham alt sammen, hvad der var hændt Jesus. Men paa samme tid aabenbarer de ogsaa sin egen sorg og sin egen svage tro.

Her skal vi merke os, hvorledes Jesus holdt sit ord: "Hvor to eller tre er forsamlede i mit navn, der er jeg midt iblandt dem." Ogsaa nu er han tilstede, om end usynlig, hvor hans

børn samtaler om ham; allerhøjest naar de i sorg og bedrøvelse savner ham og gjerne vilde have ham hos sig.

Da de to havde talt og ladet ham vide alt, hvad der laa dem paa hjerte, begyndte den fremmede at hjælpe dem tilrette. Han talder dem daarer og senhjertede til at tro alt det, som Moses og profeterne havde sagt. Det var deres egen skyld, at de nu var saa bedrøvede. Jesus havde ikke bedraget dem. Thi det, som var skeet med Jesus, var kun hvad Gud i sit ord havde sagt skulle ske. Og Jesus havde selv sagt det til dem. Det var derfor deres vantro, som var skyld i deres sorg og nød. Men Jesus straffer ikke blot deres vantro. Han borttager den også. Det gjør han ved at forklare scripterne for dem. Guds ord er altid det sikre middel mod sorg og vantro.

Saa kom da de tre vandringsmænd frem til de to disciples hjem. Jesus, der endnu var en fremmed for dem, lod som om han vilde gaa videre. Han vilde nu se, hvad virkning hans ord havde haft paa deres hjerter. Og ganst rigtig, de havde facet ham kær. De vilde ikke slippe ham.

Guds sande børn er altid glade i dem, som forklarer Guds ord for dem.

Og Jesus gif ind med dem. Ved maaltidet indtog han den plads, som han pleiede, mens han var med dem ilive. Han holdt sin vanlige bordbøn. Da oploedes deres øine, og de kjendte ham. Ved at aabenbare sig for dem, stadfæstede han det ord, som han havde ulagt for dem. Men dermed var han færdig. De var nu komne til en glad og sikker overbevisning om, at han levede. Og i denne glade forvisning gif de straks tilbage til disciplene og fortalte, hvad der var hændt dem.

De, som er komne til en levende tro paa den opstandne Jesus, vil ogsaa, at andre skal faa den samme glæde.

Mens de to disciple stod og fortalte de øvrige disciple, hvad de havde seet og hørt, stod Jesus midt iblandt dem og sagde: "Fred være med eder!" Det var hans hilser. Fred, det er den gave, som den opstandne frels'er bringer os. Fred med Gud; thi han har borttaget synen, som gjorde uret.

Disciplene blev forfærvede; thi de kjendte ham ikke. Vi skal nemlig huske paa, at Jesus nu var forklaret, — han var gaaet over i en anden tilværelse, end mens han vandrede med dem. Men alligevel var det den samme Jesus; derfor viste han dem sine hænder og sin side

med tydelige merker efter lidelsen. Derned blev ogsaa disciplene overbeviste og glade.

Tomas var ikke tilstede den aften. Han fik ikke godt af denne aabenbaring. Han gift endnu en hel uge og bar paa sin tvil. Thi han vilde ikke tro, hvad disciplene fortalte ham.

Heraf kan vi lære, hvor farlig og skadelig det er at være borte fra Guds børns forsamling. Ikke uden sand fornødenhed bør vi forsvemme den. Thi da kan det let gaa os, som det gift Tomas.

Otte dage senere aabenbarede Jesus sig igjen for disciplene. De var samlede inden luftefe døre. Jesus stod etter midt iblandt dem med den samme hilser som første gang. Nu var ogsaa Tomas med dem. Se, hvor hjærlig Jesus tager sig af ham! Han var nær ved ganste at miste troen. Men Jesus opsgøgte ham og hjalp ham tilrette. Saa hjærlig er Jesus endnu.

Tomas blev nu reddet. Overbevist om, at Jesus var opstanden, falder han ned for ham og siger: "Min Herre og min Gud!" Her har vi den sande tro. Her har vi alle kristnes bekjendelse. De, som ikke tror, at Jesus er Herre og Gud, kan ikke være kristne. Jesus sagde til ham: "Nu tror du, fordi du har set."

Apostlerne skulle jo være vidner om det, som de havde set og hørt med sine egne øine og øren. Tomas var derfor nu ogsaa stiftet til at være et saadant vidne. Men, siger Jesus, "salige er de, som ikke ser og dog tror!"

Vi tror paa den opstandne Jesus, om vi end ikke har set ham. Vi tror apostlernes vidnesbyrd. Og denne tro gjør os salige, ligesaa salige som apostlerne, der sitte ham. Engang skal vor tro blive til bestuelse.

Til Børnebladets læsere.

Har J. tænkt paa, hvor godt J. har det, J. som har et godt hjem og en snild far og mor til at sørge for eder? Tætter J. Gud for denne store velsignelse? Tænk hvor uløftelige J. vilde være, dersom far og mor skulle bø fra eder! Hvor hjælpeløse vilde J. da ikke staa der! Men nu er der mange, mange børn, som mistet sin far eller mor eller begge og bliver hjemløse. Shnes J. ikke, at det er ondt for saadanne, og vilde J. ikke gjerne gjøre, hvad J. kunde, for at hjælpe dem?

Jo visselig. Men J. spørger: Hvorledes kan vi smaa børn gjøre dette? Jo, J. kan for det første være snilde og venlige mod saadanne

forsædreløse, som J. kender, og glæde dem ved at dele med dem noget af det gode, som J. faar af far og mor. Maaske J. ogsaa kunde faa far og mor til at tage en saadan hjemløs gut eller pige hjem til sig. J. skal da finde, at der blev glæde saabel for den, som før var hjemløs, som for eder børn, ja for far og mor selv.

Men nu er der ogsaa mange hjemløse børn, som J. ikke kender, og som ikke kan faa et nyt hjem i en kristelig familie. Hvorledes skal det gaa med dem? Vil J. lade dem omkomme? Visselig ikke. Kirken har for saadanne oprettet barnehjem, hvorhen hjemløse børn kan komme og faa ikke bare mad og klæder, men ogsaa faa en kristelig opdragelse og hjærlighedsfuldt tilsyn. Den norske synode har nu to saadanne barnehjem, et i Stoughton, Wis., og et i Norman Co., Minn. Det ligger ikke langt fra Wild Rice River. Menigheden kaldes Wild Rice, og desuden er der flere menigheder af dette navn. Man kaldte derfor ogsaa barnehjemmet Wild Rice Barnehjem.

Men nu har vi her ikke mere husrum, og kan altsaa ikke tage flere børn, skjønt der foreligger ansøgning om optagelse for 9 børn. Det er besluttet at bøgge; men vi har ikke nok penge. Her kan da J. hjælle børn, paa en anden maade hjælpe de forsædreløse og hjemløse børn. Tag eders egne sparecenter og prøv at faa noget mere; maaske ogsaa dollars, fra far og mor eller andre venner og bring det altsammen til eders prest, som med glæde vil sende det til Wild Rice Barnehjem. Om enhver af Børnebladets læsere vilde gjøre alt, han eller hun kan, saa vilde vi kunne støtte mange forsædreløse et hjem. Æjere, gjør det!

Fossum, Minn., 10de Novbr. 1900.

Eders i Herren forbundne

H. A. Ble gen.

Lille Dot.

(Fortsættelse.)

"Saa er hun jo i himlen?" sagde Dot og stod ganske stille og fæstede sine øine alvorlig paa de to smaa piger.

"Ja", sagde Violet med næsten forfærdet stemme; "bidste du ikke det, Dot? Men du er en saadan lidens bitte ting. Er hun ikke, Ethel?"

"Men", sagde Dot ivrig, "jeg saa gamle Salemnn lægge hende ned, lige ned mellem mine



En hemmelighed.



En blomst til mama.

tusendfryd, i en hvid liste, og jeg vilde saa gjerne vide, hvorledes hun kom ud igjen."

"Hun kom ikke ud", sagde Ethel.

"Fordi hun aldrig kom derned", vedblev Violet; "hun sagde det til mama, før hun døde, ved du."

"Men var hun da ikke i den lille liste?" spurgte Dot.

"Ja, hun var — i det mindste — nei hun var ikke. Jeg vilde ønske, mama var her", sagde Ethel; "hun kunde fortælle dig, hvorledes det var. Det var hendes legeme, kan du vide, som blev lagt ned her; hendes sjæl var i himlen."

"Jeg kan ikke rigtig forstaa det", sagde Dot og følte sig meget forvirret.

"Dette er jo dit legeme, Dot", sagde Violet og greb fat i Dots arm og gav den et lidet klap.

"Nei, det er jo min arm", sagde lille Dot endnu mere forvirret.

"Ja", forklarede Ethel, "men alt dette er dit legeme, Dot — hele du; din sjæl er enteds indeni, hvor du ikke kan se den."

"Jeg vilde gjerne se min sjæl", sagde lille Dot.

"Aa, men det kan du aldrig", sagde Violet; "kan hun vel, Ethel?"

"Nei, jeg tror ikke det", sagde Ethel. "Maa ikke vi kan det, naar vi kommer til himlen."

Skvende kapitel.

Den hvide lille marmorplade.

Saa snart de to smaa piger var gaaet, skundte Dot sig med at opsoe Salomon. Hun fandt ham, netop som han med spaden over skulderen skulde gaa hjem til middag; hun lagde sin lille haand i hans og gik ved siden af ham og fortalte ham om morgenens hændelser.

"Har du en sjæl, gamle Salem?" spurgte hun.

"Ja", sagde Salomon, "alle har en sjæl — vist har de det."

"Saa vil de kun lægge dit legeme ned i graven, gamle Salem? Jeg er saa glad — det vil ikke gjøre saa meget, vil det vel?"

Salomon gav intet svar, og Dot blev ved:

"Vilde du gjerne, at din sjæl skulde komme til himlen?"

"Ja, barn", sagde den gamle mand, "himlen er et godt sted, figer de."

"Skal du grave grave i himlen, gamle Salem?"

"Nei", sagde den gamle mand og lo; "der er ingen grave i himlen. Øden skal ikke være mere, ei heller sorg, ei heller krig, ei heller pine."

Salomon havde lært dette vers paa sin moders knæ for mange, mange aar siden; det kom nu tilbage i hans erindring med en friskhed, som næsten forstrekede ham.

Dot saa ham ind i ansigtet, idet hun glad udbrachte:

"Hvilket beiligt sted himlen maa være! Men hvad vil du bestille der, gamle Salem, hvis du ikke skal grave grave?"

"Synde, formoder jeg, Dot — synde salmer og saadant noget."

"Jeg vidste ikke, at du kunde synde, gamle Salem", sagde Dot leende; "du har en saadan gammel stemme, den ryster saa; men du og jeg kan hjælpe hverandre, kan vi ikke?" vedblev hun. . . .

Ingen planter blev mere omhyggeligt vandede end de paa Lilians grav; og stor var Dots glæde, da hun saa de smaa grønne skud komme op af jorden, det ene efter det andet.

Men hvor stor var hendes overrastelse, da hun en morgen, som hun gif til graven, fandt to mænd i det rolige hjørne. De havde meget travelt; thi de havde bragt med sig en hvid liden marmorplade til den lille pige's grav. Dot forlod ikke stedet, mens de var der; hun iagttog hver af deres bevaegelser med den dybeste interesse, og da de var gaaet, undersøgte hun stenen meget omhyggeligt, sjældent hun ikke fandt læse et ord af, hvad der stod paa den. Men gamle Salomon tog sine briller paa og fandt det ud for hende.

"Lilian Stanleh", begyndte han.

"Det er min lille pige's navn", sagde Dot.

"Død 3de Mai 1863, 6 aar gammel."

"Er det alt?" sagde lille Dot.

"Nei, vent lidt", sagde den gamle mand, "jeg skal sige dig alt; det staar noget nedenunder: 'Hvid i lammets blod.' Det er det hele, Dot."

"Hvilket lam, gamle Salem?"

"Jeg ved det ikke, Dot; det er et bibelsprog; det staar i bibelen et eller andet sted."

"Jeg skulde ønske at faa vide alt om det", sagde Dot utaalmelig; "kan du fortælle mig det, gamle Salem?"

Men nu hørte de en stemme bag sig sige:

"Aa, det ser smukt ud! Jeg er saa glad, det er bleven gjort!" Og da de saa op, saa den lille pige's papa, som holdt Violet ved haanden.

Salomon tog armbødig til hatten og gik bort; men Dot blev staende; thi hun ønskede at høre om bibelsproget paa den lille pige's grav.

"Hvid i lammets blod", læste mr. Stanley højt.

"Hvilket lam?" spurgte lille Dot uskyldigt.

"Den kjære herre Jesus", sagde herren. "Min lille pige vilde aldrig være kommen til himlen, derom han ikke havde toet hende i sit blod. Og nu hører Lilian en hvid kjole, toet hvid i lammets blod. Ja, mine børn", vedblev han, idet han tog smaapigerne ved haanden, "der er ingen anden vei til det lyse land oppe i himlen; der er ingen anden maade, paa hvilken I kan blive fri for eders synd, og ingen synd kan komme ind i himlen. Men Jesus har elset eder og udgjort sit blod for eder, og han kan to eder hvidere end sne."

"Bil han to mig?" sagde lille Dot.

"Ja, det vil han, mit barn, hvis du beder ham", sagde herren.

Derpaa tog han de to smaapiger med hen til en bænk ved grusgangen ikke langt horte og lærte dem denne sorte lille bøn: "To mig, og jeg skal blive hvidere end sne." Og den bøn blev gjemt i lille Dots hjerte.

Atter og atter gjentog hun den, da hun gik hjem, og mange gange fremsagde hun den i løbet af dagen. Og da Dots mor kom for at se paa sit sovende barn, vendte lille Dot sig i sin søvn, og moderen hørte atter de ord: "To mig, og jeg skal blive hvidere end sne."

Ottende kapitel.

Den vissenende tusendfryd.

Det blev høst meget tidligt det aar; paa kirkegaarden blæste en kold østen vind, som spredte træernes blade paa jorden. Saa var der tyk taage og fin Regn, og hver morgen og aften faldt buggen tungt paa græsset. Og nu og da kom der lidt frost, som dræbte geranierne, fuksiaerne og de andre blomster, som havde voret smukke i løbet af sommeren.

Det blev meget fugtigt og koldt paa kirkegaarden; men Dot var alligevel paa sin plads ved Salomons side. Hun var meget bleg og mager, syntes han; og det forekom ham, at

hun undertiden sjæld, naar hun stod der paa det fugtige græs. Han indhyllede hende kjærligt i sin gamle overfrakke, naar hun sad paa den kolde sten nær ham, og bad hende mange gange om dagen løbe omkring for at varme sig.

Men Dot var ikke saa glad i at løbe omkring, som hun pleiede at være. Hun følte sig meget træt i det sidste, saa hun kom snart tilbage til ham og stod ved siden af ham under hans arbeide og talte til ham paa sin søde, barnlige maade. Han var glad i at høre hende tale og følte sig altid fornøjet, naar hun var hos ham. Hun havde lært ham sin lille bøn, og gamle Salomon kunde fremfige den ligesaa godt som hun. Hvad Dot angik var den sjeldneude af hendes tanker, og gamle Salomon fandt hende ofte knælende mellem træerne paa kirkegaarden for "at tale med den kjære herre Jesus", som hun kaldte at bede.

Men Dots mor sendte ofte bud efter hende; thi hun havde merket, at barnet ikke var raff. Hun havde en besværlig liden høste, som ofte holdt hende vægen om natten og foruroligede gamle Salomon om dagen. Han gif ind i bhen, stakkars gamle mand, ene og alene for at kjøbe noget brytsukker til hende, som han havde hørt havde kurert en af hans naboer. Han tænkte, det kunde skaffe hans kjære lille pige af med hendes fortjørelse.

Men Dots høste vedblev fremdeles og blev værre istedenfor bedre. Til sidst tog hendes far hende med til en doktor, og han gav hende nogen medicin og sagde, hun maatte holdes varm. Saaledes holdt Dots mor hende hjemme, og hun kunde kun kysse paa fingeren til Salomon, naar han gif forbi vinduet til sit arbeide. Han kom for at se til hende om aftenerne, for hun længedes saa efter ham, at hendes mor indbød ham til at komme, saa ofte han kunde.

"Gamle Salemn", sagde hun en dag, "jeg forstaar altting om det nu."

"Om hvad, min kjære lille pige?" spurgte den gamle mand.

"Om min lille pige og himlen og Jesus; har han toet dig, gamle Salemn?"

"Jeg ved ikke, min kjære lille", sagde Salomon.

"For du kan ikke komme til himlen, hvis han ikke har toet dig, gamle Salemn."

"Nei, jeg formoder, jeg kan ikke det", svarede den gamle mand. "Der er mange ting hos mig, som burde være anderledes — jeg ved det, Dot." (Fortsl.)

Ved Tordenkjolds kiste.

JØPSEN HAVN har mangen en nordmand, hvis navn aldrig vil glemmes, fundet sit sidste hvilested, og Danmarks hovedstad gjemmer paa saa mange ogsaa for os dyrebare historiske minder. Jeg fil en saadan levende følelse af dette under et besøg i København ifjor sommer, og ikke mindst erindrer jeg, hvor underlig det var at staa ved Tordenkjolds kiste i Holmens kirkes gravkapel.

Tordenkjold faldt som bekjendt i en duel i Hannover; men hans lig blev ført til København. Omrent midt i byen ligger Holmens kirke, oprindelig en stor ankerhusmedie, som Kristian den 4de ombyggede til kirke; til denne hører et stort langt gravkapel, hvor den berømte nordiske sjæl hviler.

Da vi traadte ind i kapellet, mødte vort øje en lang række kister, som stod langs væggene. Vi havde ikke gaaet mange skridt, før vi stansede foran den kiste, som nærmest var maalet for vor vandring. Det var en stor sort marmorkiste. Mange af de andre kister var mere pragtfulde at se til; men den bar en indskrift, som havde mere at sige end guldgitter og anden stas, nemlig de tre navne:

Dynekilen — Marstrand — Elfsborg.

Der laa nogle visne transe paa den. En af dem lagde jeg merke til var fra norske deltagere i skolemødet i 1890. Den nyeste af transene syntes at være en aars gammel en, der i 1898 var lagt der af en del norske — fra Kristiania, Drammen og Tønsberg — som dette aar havde besøgt gravkapellet.

Tordenkjolds lig er balsameret, og endnu i begyndelsen af aarhundredet stod kisten aaben, og folk fil lov til at se liget.

Ogsaa en anden berømt sjæl hviler i samme gravkapel. Det er Nils Juul. Hans kobberkiste er mere pragtfuld og har faaet en mere fremtrædende plads i kapellets ene ende.

Oplossning paa gaader.

I nr. 45. Geogr. gaade:

- Tromsø — Torino. 1. Triest.
2. Rio Janeiro.
3. Oder.
4. Missouri.
5. Siljan.
6. Örebro.

I nr. 46. Bogstavgaade:

Bulgarien.

Bogstangaade.

6 3 2 4 er et guttenavn. 3 9 9 3 og 6 5 9 3 og 6 5 6 6 7 er tre pigeavn. 1 2 5 6 6 8 2 har en del mennesker for sinne. 3 3 5 er en fjæl. 1 5 8 et inselt. 2 5 4 er ikke godt. 1 3 8 4 staar tjørne i om vinteren. 7 4 og 4 9 8 er der om vinteren. 8 6 5 hænder vi fra bibelhistorien. 3 1 8 er et dyr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et land i Amerika.

Thomas
fra Flelefjord.

Geografisk gaade.

Begyndelses- og endebogstaverne, læste ovenfra nedad danner navnene paa et land i Europa og en by i Norge,

1. En by i Norge.
2. En danskf.
3. En by i det sydlige Frankrig.
4. En by i Tyskland
5. En by i Spanien.
6. En by i Norge.
7. En by i det vestlige Norge.

X. X.
Voregrund.

Kan du gjætte?

I.

Med o et fjeld, med a et guttenavn.

II.

Med n et fjeld, med d et guttenavn.