



No. 23.

9de Junii 1889.

{ 15de Mårg.

Befrielsen.

Kapitel I.

Hvad her skal fortelles, foregik i det 16de Jahrhundre paa de Tider, da Protestantene kæmpede for at vinde fast Jod i Frankrig, hvilket dog aldrig helt lykkes dem. Strenge Tider var det for disse Protestantter eller Huguenotter, som de kaldtes; thi de blev forfulgte med Baal og Brand af den franske Regjering, og navnlig fo'r den romersk katholske Geistlighed voldsomt fremi mod dem, der vilde bringe Menighand Evangeliet. Hvad Underda, at de kæmpede for frit at have Lov til at tjene Herren, og paa den Tid, vor Fortælling begynder, havde de sluttet sig sammen om den ædle unge Dronning Johanne af Navarra, hvis aargamle Son var den senere Kong Henrik IV. af Frankrig.

En Eftermiddag sent paa Ester-aaret sad denne unge Dronning i dybe, urolige Tanke i et af de høje, smukke Bærelser paa det kongelige Slot i Beau. Hendes lille Son krøb om ved hendes Fodder paa det rige Tæppe, og gennem det store vindu saa man ud over det sjonne Landslab med de fjerne blaa Bolgelinjer af Pyrenæerne i Baggrunden. Men Johanne agtede hverken paa den nedgaende Sols Straaler, der spillede paa de hvide Snetoppe, eller paa sin lille Drengs muntre Barnelatter; thi hele hendes Sjel var opsyldt af det Papir, hun holdt i Haanden.

Dette indeholdt en Efterretning om en Festning mellem Bjergene, som det var meget vigtigt for Huguenotterne at holde, da den var Røglen til de Pas, der førte ned i Spanien. Den Garnison, der besaledes af en ædel

og tapper Officer, Gaston, Greve af Blancheville, var omgiven af en langt overlegen Fiende, og hvis der ikke hurtig kom Hjælp, vilde baade den og Fæstningen falde i Fiendens Hænder. Brevet var bleven afleveret ved Slotsporten, men Overbringeren havde skyndt sig bort, saa der var intet Haab om at bringe mere Lys i Sagen. Dronningen antog, at Brevet var skrevet af en eller anden Bjergbo, der var gunstig stemt for Huguenotterne, men ikke vovede at vise det aabenlyst. Johannes hurtige Blik for Krigsførelse, noget, hendes Son senere tog i Arv efter hende, viste hende strax, at der vilde hengaa flere Dage, før der kunde samles et Antal Tropper, der vilde være stort nok til at bane sig Vej gjennem Fienderne og hæve Beleiringen; kunde Greven af Blancheville faa at vide, at der kom Hjælp, vilde han sikkert gjøre sit yderste for at holde ud; men hvem var sikkert til at bringe et saadant Budssab? Hun havde netop paa den Tid ingen af sine mest tro og paalidelige Folk om sig, hvem et saadant Veninde kunde betræs. Intet Unde da, om Dronningen faa mørk og urolig ud.

Nu hørtes en Bevægelse ved Døren; de svære Silkegardiner blev trukne tilbage, og en Dame med en lidet Dreng paa Armen, omtrent i samme Alder som Prinsen, traadte ind. Hendes indtagende om ikke sjælune Ansigt udtrykte i dette Dieblik Glæde og Tilfredshed.

"Tillader eders Majestæt," begyndte hun i en Tone, der viste, baade at hun var vant til at bevæge sig om Dronningens Person, og at hun vidste,

hun havde en hoi Stjerne hos denne, "min lille Dreng har længtes efter sin fyrstelige Legekammerat, lige siden han vaagnede af sin Middagssovnen; jeg kunde hverken opmuntre ham med Sang eller Harpespil, ja ikke engang med hans Bedstefaders Sværd, som ellers er hans største Glæde, og saa tankte jeg, min Dronning —" men her brød hun pludselig af, da hun saa det bekymrede Udtryk i Dronningens Ansigt og Papiret i hendes Haand. "O, Madam! J har dog ikke faaet slette Esterretninger?"

"Min stakkels Constance!" udbrød Johanne uvilkaarlig ved pludselig at se den Kvinde, hvem denne Esterretning maatte gaa mere til Hjerte end hende selv; men mærkende den Virkning, hendes Udbrud gjorde, tilsoede hun hurtig: "Tilgiv mig, fjære Veninde, jeg har vist bragt dig til at tro, at Sagen staar værre, end den gjør."

"Er der hændet Gaston noget?" hvistede den unge Hustru, hvis Tanke pieblæstelig gik til hendes Mand.

"Gaston er med Guds Hjælp i Sikkerhed i dette Dieblik," sagde Dronningen, der nu ganske havde gjenvundet sin sædvanlige Tatning. "Constance, du er en Soldats Datter, og hvad mere er, du er, skøndt Kvinde, en af Herrens Soldater, og jeg vil ikke behandle dig som nogle af vore andre Damer, der ikke have mere Styrke end deres egne Broderenaale; samle dit Mod, stol paa Herren og læs saa dette," og med disse Ord lagde hun Brevet i hendes Haand.

Constance de Blancheville tog det paa en Maade, der viste Sandheden af de Ord, Dronningen havde ndtalt

En Indianerlejr.



om hende; hendes læber dirrede vel medens dette uden nogen Følelse for endnu lidt; men forvrigt visste hun sin Moders Behværinger med en lystig intet andet Tegn paa Bevægelse end at Barnelatter strakte Armene ud efter trykke sit Barn tættere ind til sig, sin Legekammerat.

"Men Madam!" sagde hun, da hun havde læst Brevet, "der er mange tapre Mænd af Gastions Venner, som vil være villige til at befri ham, ligesom han vilde have gjort, hvis han var fri, og de i hans Sted."

"Ganske vist," saa rede Dronningen bedrøvet, "men der vil gaa nogle Dage, før vi kan faa samlet en Troppestyrke, stor nok til at have fornuftigt Haab om at bringe Hjælp. Havde jeg kun en modig, trofast Budbringer, som vilde vove at bane sig Vej til ham og faa ham til at holde Stand, medens hans Dronning gjor alt, hvad hun kan, for at sende Hjælp." Derpaa gjennemgik hun for Constance, hvad hun nylig havde gjort for sig selv. Listen paa sine tre Tjenere og Venner, der alle af den ene eller anden Grund var usikrede til at udføre det e vanskelige Hverv.

Den unge Hustru boede i nogle Dieblitke modfaldent Hovedet, og man hørte kun Børnenes Pludren; men strax efter hævede hun det alter med en hurtig Bevægelse, og der kom et Glimt af Mod og Glæde i hendes Øie. Hun aabnede Væerne, som vilde hun tale, men syntes i det samme at forandre sin Beslutning, boede sig ned og rettede paa Folderne i Dronningens sorte Floielsdragt. Hun havde for sit Eglestab været Hammerfrøken og holdt endnu af at hjælpe sin Dronning med Paaklædningen. Derpaa boede hun sig endnu lidt dybere, lyssede Dronningens Haand og hviskede nogle Ord, af hvilke Johanne kun kunde sjælne: "Min Gud og min Husbond," men for Dronningen kunde spørge hende, hvad hun mente, havde Constance forladt Værelset.

Dronningen tænkte, hun blev overvældet og gil for at græde; vel kunde hun ikke forklare sig det Glimt i hendes Øie; men Johanne havde ikke Tid til at gruble herover, snart var hun med hele sin Sjel optaget af at skrive Breve for at drage Tropper sammen til Greven af Blanchewilles Undsætning

(Fortsl.)

Den bedste Tale.

I en stor Førsamling, da en hel Del Taler var holdt, traadte endnu en Mand op. Alle sultede: "Af, skal vi endnu have en Tale". Men Manden holdt den bedste Festtale af alle. Den bestod kun af disse syv Ord: "Jeg giver 30,000 Dollars til denne Gjerning". Det var alt, men nok.

"Rørneblad,"

15de Aargang,
udkommer nu ugentlig. Bladet leveres til følgende Pris:

- 1) Enkelte Expl. for 40 Cts. pr. Exemplar.
- 2) Agenter, der selv holder Navneliste og indestaa for Bladets Betaling, faa Bladet i Pakker paa 5—25 Expl. for 30 Cts. pr. Expl. over 25 — = 25 —

Desuden gives de Agenter, der prompte betale i Førskud i Begyndelsen af Året istedetfor Premie, 10 pCt. Rabat af, hvad de betale.

Adresse: Prof. J. B. Frich,
Parker — Hennepin Co. — Minn.
Mærneste Express- og Money Order
Office er Minneapolis.

Entered at the post office Minneapolis,
Minn., as second-class matter.

"Fædrelandet og Emigrantens" Trykkeri,
Minneapolis, Minn.