

Bonne Blad

WALDR

Entered at the post-office at Decorah, Iowa, as second class matter.

Nr. 36.

5te september 1897.

23de aarg.



Bjens ungdom betrogtede med nyøgjerrighed
og undren den gamle.

Børneblad

udkommer hver søndag og kostet 50 cents for aaret, betalt i **forsendt**. I pækkes til en afdøse paa over 5 ekspdr. leveres det for 40 cents, og over 25 ekspdr. for 35 cents. Til Norge kostet det 60 cents.

Venige og bestillinger, samt alt, hvad der angaar expeditionen, sendes direkte til LUTH. PUB. HOUSE, Decorah, Iowa.

Alt vedkommende redaktionen af bladet sendes til Rev. G. Wulfsberg, Decorah, Iowa.

Indianernes fange.

(Fortsættelse.)

Børnene blev samtidig baade glade og forskrækkede ved at gjenfjende sin mor og lille bror. Da høvdingen saa dem, spurgte han, hvad de skulde med konen og den lille strigehals. Indianere svarte, at de havde fanget dem i haab om, at der vilde blive betalt gode løsepenge for konen af den engelske agent i fort Pitt. Høvdingen svarte ikke, men fastede et ørgerligt blit paa det krigende barn i moderens arme. Dette lagde en gammel indianer merke til.

Hvor forcerdelig var det ikke for moderen at gjense sine børn paa denne maade! Hun trykkede dem til sig under hede taarer og bitre selvbebreidelser men indianere lod hende ikke faa lang tid dertil; de maatte flynde sig videre; de var ræd for at blive forfulgte, og at deres bytte skulde blive taget fra dem.

Det var en misommelig vandring for børnene over stof og sten igjennem træ og buske. Paa høvdingens besaling tog dersør et par indianere gutten og pige og bar dem videre. En gammel indianer vilde ogsaa bære den lille krigende gut og sagte at forklare moderen, at hun ikke i længden vilde orke at bære den lille. Uden at pane noget ondt eller ytre den ringeste mistro lod moderen den vilde tage barnet; hun hjælpte selv aller bedst, hvor smaa hendes krofster var. Saa mangen gang vendte hun sig om for at se efter sin tjære lille gut; men da hun altid saa indianeren lige efter, begyndte hun at føle sig mere rolig. Hun havde ingen anelse om, hvad der vilde ske, stakkars kvinde. Det varede ikke længe, før indianeren behyttede en gunstig anledning og blev noget efter de andre, og da han kom tilbage, havde han ikke barnet med. Idet samme opdagede moderen ham uden barnet; hun udstrygte et

fortvilet krig og skyttede imod ham og forlangte sit barn tilbage. Men med hævede stridsøkser pegede indianerne paa de to andre børn. Hun tydede det saaledes, at hun ogsaa vilde miste dem, hvis hun ikke fulgte med, og sank i næste sieblik bevidstløs om.

Høvdingen syntes at have medlidshed med den ulykkelige og beslæde, at man skulde gjøre en baare af grene og bære hende.

Hun kom efter en stunds forsløb atten til bevidsthed; men først nu fattede hun, i hvilken fortvilet stilling hun var, for altid skilt fra sin mand, hendes ene barn myrdet og selv var hun med de to af børnene i de mest umenneskelige fienders magt! Hun havde hørt om, hvorledes de undertiden paa det mest grusomme pleiede at pine sine fanger til døde. Hvilkent sjæbne ventede hende og hendes to tjære børn? Og hvorledes var det gaet de to andre børn? De havde væretude i sloven for at plukke beer. Var ogsaa de myrdede? Og hendes mand? En usigelig smerte fyldte hendes bryg, og hun laa der hensunken i graad og fortvilelse.

Stille bandrede den lille flok indianere stadig længere og længere med sine fanger. De velslede ofte med at bære den ulykkelige kvinde, men hun lagde omtrent ikke merke til det. Saaledes gik dagen og den påfølgende nat, og da det grydede ad dag, forkyndte hundegjæsen, at de nærmeste sig indianeres landsby.

Da de naaede frem, førte høvdingen den hvide kvinde og hendes to børn ind i hytten til sin mor. Hun sad paa en matte i en krog og stirrede aandsfraværende paa de indtrædende. Da greb sønnen den smukke unge pige haand, førte hende hen til moderen og sagde højtidelig: „Mor, her bringer jeg dig et barn, som kan være i min brors sted. Se bare paa hende. Hun er vistnok en pige, men skøn som den opgaaende sol. Tag imod hende. Hun skal være min tjære søster, skal bo i min vigbam og hendes kjærlighed vil blive fødere for dig end biens honning for dine løber. Tag den hvide kvinde og hendes børn til dig og vær god mod dem. Hun og gutten vil blive løstjæbt; men pige skal faa blive hos dig og være din alderdoms glæde og trøst.“

3. Faderen kommer hjem.

Det var blevet sent, da Lytle var paa hjemveien og nærmede sig det sted, hvor han havde fæstet bo. Stilhed laa over egnen; han hørte blot elvens brusen og aftenbindens fusen gjennem skoven. Nu og da lod en ugle sine klagende toner høre over hans hoved. Det var allerede blevet mørkt; paa afstand kunde han se omridsene af bjælkehuset, men han saa ikke som vanlig noget lysskær derindenfra.

Hvad kunde være grunden? Han blev et øjeblik staende og lytte. Kanske han kunde saa høre sin kone og sine børn synge en aftensalme sammen. Men nei, alt var dødsstille.

Idet samme kom hans hund flytende ham hylende imøde. Det trofaste dyr klyngede sig ind til hans fødder under lange hyl og flyttede derpaa op imod huset.

En dødelig rødsel greb den stakkars mand. „En ulykke maa være skeet!“ udbrød han og ilede op mod bygningen. Allerede paa afstand raabte han paa sine kære; men han fik intet andet svær end hundens uhhyggelige tuden. Husets døre stod aabne. Men ingen var at se derinde.

„Indianere!“ udbrød han sjælvende af angst. Han saa sig om og ventede at finde nogen af sine kære's lig. Men der var intet spor at se af hverken kone eller børn. Gravens stilhed rugede over det før saa livlige hjem.

Han sprang ind i hjørnet, hentede nogle træstikker, som han fik tændt varme paa, og saa gjennemsgælte han omhyggeligt huset. Udenfor dette mente han i jorden at opdage spor efter en mokkasin — saa kaldes indianernes slotpsi.

Han havde vanskelig for at holde sig paa benene; han støttede sig mod døren og stønnede højt, og en strøm af taarer trillede nedad hans kinder. Hans kone og hans børn var borte — al hans lykke i denne verden var ødelagt med et slag. Det var altfor skæckeligt.

Lytle var en sterk mand, hørret i livets skole. Kun nogle øjeblikke lod han føleserne få magt over sig. Snart satte han sig ned for rolig at overveie, hvad han skulde gjøre.

„Er det skeet idag, saa kan jeg endnu indhente røverne“, sagde han og forlod det tomme hus, hvor indianerne foruden hans

kære ikke havde taget med sig andet end hans gevir.

Han ilede hen til en af sine nabøer, glemmende al træthed. Hunden fulgte med. Men det var ikke saa fort stykke endda, og det blev helt ud paa natten, før han stod udenfor hans dør og vækkede ham op. Naboen blev forsiktig ved, hvad han hørte; han var straks villig til at følge og forsynde Lytle med vaaben. Og saa drog de sammen til et andet nybyggerhus. Her fandt Lytle sin tjenesstige. Hun sad gredende ved storstenen og fortalte, hvad der var hændt. Hun havde reddet sig ved at skjule sig under en tønde.

Den ulykkelige fars hjerte letnede noget, da han fik vide, at ingen af hans kære var myrdet. Pigen havde heller ikke set andre end konen og den lille blive ført væk, og hun troede, at de andre børnene havde gjemt sig væk et steds i nærheden af huset.

Naboen spurgte noie ud, om indianernes udseende og pige fortalte, hvad hun havde set, samt hvilken dei de havde taget.

„Det maa være sene fra ene!“ udbrød manden. „De er ialfald ikke anseede for at høre til de værste blandt indianerne; saa grusomme som siouyerne og irokezerne skal de ikke være.“

De tre mænd flyndte sig sammen med pige tilbage til Lytles hjem for at lede efter børnene. Konerne til de to nabøer flyndte sig imidlertid hen til andre nybyggere for at underrette dem, og snart strømmede flere og flere sammen.

Efter lang leden fandt man virkelig to af børnene, Maggi og Tom i en hytte nede ved floden. Tom var fets aar og Maggi omkring fire aar gammel. Hvor usigelig lykkelig var ikke faderen ved at finde de to børn. Grædende slog han armene om de små og trykkede dem til sit bryst. „Jeg er alt, hvad jeg har igjen er i verden, resten af min lykke!“ udbrød han fortvilet. Hans ledsgagere havde vanskelig for at skjule sin bevægelse ved dette rørende møde mellem far og børn.

Det var ikke mange oplysninger, børnene kunde give; men hvad de fortalte, bestyrkede den antagelse, at det var senecaerne, som havde været ude. Tom fortalte, at han havde været sammen med Maggi ikke langt fra huset, da indianerne kom. De var da blevne saa bange, at de straks havde gjemt sig bort

Gillemor stod ud og tjørre.





Middagsselfstab.

og ikke var blevne opdagede af rødhuderne. Da indianerne var forsvundne, havde de efter nærmest sig huset, men ikke havt mod til at gaa ind af frygt for, at der kanské endnu skulde være nogen indianer derinde. Og saa havde de flygtet affsted. De havde været barbenede, mens de legte, og glæmte i farens at tage strømper og slo med sig, saa deres ben blev støgt oprevne under flugten. Den lille pige føddee blødde, og hun græd saa saart. Tom havde baaret hende paa ryggen, saa længe han orkede, og saa var de næst frem til Granny Meyers hus; men dette var stængt, da dets eiermand var borte. Hvad skulde de smaa flygtninge nu gjøre? Tilslut lykkedes det dog gutten at komme ind, men de fandt ingen mad. Her var det altsaa at faderen fandt sine to smaa. (Forts.)

En kongeson.

Andenfor døren til sit hus sad en gammel stonmager beskjæftiget med at lappe sko. Undertiden stansede han med sit arbeide for at syne en sang eller et salmevers. En student, som kom gaaende nedover gaden, hørte stonmagerens glade sang, stansede og sagde:

„Gamle mand, I maa være meget lykkelig?“

„Ja, jeg er lykkelig“, svarte stonmageren, „og hvorfor skulde jeg ikke være det?“

„Aa jeg ved ikke, men der findes mange mennesker, som ikke er det. I ser ud til at være fattig ogsaa, men saa har I vel ikke andre end eder selv at sørge for?“

„Jo det har jeg nok, jeg har hustru og syv børn at syde og underholde med min hænders arbeide. Fattig er jeg, det er sandt, men det er da ikke nogen grund til, at jeg ikke skulde være lykkelig.“

„Det er dog sjeldent at se en arbeider saa glad og lykkelig, som De synes at være. Hvad er egentlig grunden?“

„Fremmede“, sagde den gamle, idet han lagde sit arbeide fra sig, tog den unge mand i armen og saa han alvorlig ind i sinene: „Fremmede, jeg er ikke saa fattig, som De tror. Jeg skal sige Dem noget — jeg er en kongeson.“

Studenten saa forskrækket paa den gamle og syndte sig hurtig bort. „Stakkars mand“,

sagde han ved sig selv, „han er gal. Han tror, at han er rig, skønt han er fattig, og det er det, som gjør ham saa lykkelig! Jeg begyndte næsten at tro, at han skulde kunne sige mig den hemmelighed, som jeg saa længe har søgt efter — hemmeligheden til virkelig lykke. Men som fedbønlig har jeg bedraget mig.“

En uge senere gift den unge student after samme gade. Han fandt den fattige stonmager ogsaa nu sidende udenfor sin dør optaget med sit arbeide og syngende lige forstået som forrige gang. Idet han gift forbi den gamle mand, løftede han paa paa huen og sagde spottende: „God morgen, hr. prins!“

„Vent et øjeblik, min ven“, sagde stonmageren og lagde fra sig sit arbeide. „Jeg vilde gjerne, hvis De tillader det, sige Dem nogle ord. De gift saa hurtig fra mig sidst, som om De troede, at jeg var gal.“

„Skal jeg sige min mening“, svarte studenten, „saa var det netop det, jeg troede.“

„Min unge ven“, vedblev den gamle, „jeg er ikke gal. Hvad jeg sagde forleden aften, var mit fulde alvor, og det er vist og sandt, jeg er en kongeson. Vil De sætte Dem ned lidt og høre paa mig, skal jeg fortælle Dem det.“

Den unge student var godt isede. Soin barn havde han lært at læse i det gamle testamentes skrifter og at tro paa dem. Men eftersom han voksende op, sluttede han baade med at læse og tro. Han lignede en sjælmand, som havde mistet sit kompas og fastedes omkring paa det vilde hav. Han vidste ikke, hvad kurs han skulde styre og følte sig selv-følgelig meget ulykkelig. Han greb efter enhver ting, som han troede kunde gjøre ham lykkelig. Saa satte han sig ned og hørte paa, hvad den ulærde fattige mand havde at sige.

Den gamle begyndte med at fortælle om forøjtelserne i det gamle testamente om den lange, som skulde fødes og hvorledes alt dette var gaaet i opfyldelse i Jesus Kristus, og nu kunde alle, som angrede sin synd og troede paa ham, saa tilgivelse og blive lykkelige paa jorden og salige i himlen.

Den unge student lyttede med spændt opmerksomhed til alt, hvad den fattige stonmager berettede. Oftest hadde han læst disse forøjtelser i det gamle testamente, men aldrig tenkt paa, at de havde noget med Jesu Kristus at gjøre. Dette var noget nyt og valgte hans store forundring.

"Og nu, unge mand", sluttede skomageren, "fortaaer De, hvorfor jeg er saa forstørt og lykkelig, og at det var sandt, naar jeg sagde, at jeg var en kongesøn. Jeg tror paa den hølle Jesu og elsker ham."

"Hvor kan jeg saa vide mere om dette?" spurgte den unge mand. "Jeg ser, at det giver eder fred og glæde, at I tror paa ham. Jeg er ikke lykkelig og har ingen fred, men aa, hvor jeg længter efter det."

Skomageren gav studenten sin bibel. Han bad ham tage den med sig hjem og læse den med opmærksomhed og under højn, saa skulde han nok finde hemmeligheden til virkelig lykke.

Saa stede ogsaa. Den unge jødiske student læste bibelen — og fandt Jesu, og da ogsaa den lykke, han saa længe havde søgt forsgjøres.

Han blev senere missionær blandt sit eget folk for at kunne vise dem til den frelses, han selv havde fundet.

Hædre din far og din mor.

Hn barneven har fortalt og følgende: I min barndom hændte jeg to brødre, sønner af en kus i hjemme paa herregården. Den ældste af gutterne hed Karl, den yngre August. Karl var ingen snil gut, han havde et stift sind. Saalænge faderen levede, holdt han vistnok Karl itsomme, naar han var hjemme, men hans mor havde mange vanskeligheder med ham.

Faderen døde, og det blev nu tunge dage for enken med sine to gutter og en siden pige. Karl blev mere og mere slem og forledede ogsaa sin yngre bror til uslydighed.

Jeg erindrer endnu, sjælent det er mere end 40 aar siden, hvordan jeg en gang blev vidne til et optrin mellem gutterne og deres mor. Hun var en from, stille kvinde, og hun forsøgte meget sine sønners vildstab.

Karl havde i kaadhed dræbt naboen's kat paa en grusom maade, og havde narret sin bror til at være med. De havde paa en søndag formiddag, da deres mor og søster samt naboerne var i kirke, først slukt tilmaals paa det arme dyr og siden pint det tildøde.

Da deres mor kom hjem og fulgte høre, hvad de havde gjort, gav hun dem en alvorlig rebelse, men Karl svarte hende uforståmmet, han tog ikke mod straf af en gam-

mel kvinde. Da hun imidlertid vilde udføre sin tugt, sparkede han hende, saa hun faldt besvaret om. Børnene troede, at hun var død, og baade August og Anna begyndte at græde højt, men Karl stod der stiv og trodsig.

Idefhamme kom jeg ind i stuen og udbrød oprørt: "Karl, vi har legt mange gange sammen, men nu vil jeg aldrig have noget med dig at gjøre. Du har glemt det fjerde bud, og Gud vil straffe dig for det, det er jeg vis paa."

Jeg skyttede hjem og fortalte mine forældre, hvad jeg havde været vidne til. De skyndte sig hen for at se, om enten virkelig var død; da var hun imidlertid kviknet til, men laa syg paa sin seng.

De to yngre søskende sad endnu grædende ved sengen, men Karl var sprunget sin vej. Han havde ikke bedet sin mor om tilgivelse, men havde truet med aldrig at komme igjen.

August og Anna blev fra nu af mere hjærlige og omhyggelige om sin mor; og da August ikke længere var under sin brors indflydelse, blev han en bra, arbejdsmægtig gut til støtte for sin mor og søster. Vi gik sammen til konfirmation og saa fulgte han tjente paa herregaarden først som staldgut og senere som kus. Han vedblev at bo hjemme hos sin mor og delte, hvad han tjente, med hende. Ogsaa Anna fulgte en god tjente og gjorde sin mor glede.

Men hvordan gik det saa med Karl? Han drog til byen W., hvor han kom i lære hos en skomager. Han var flink til at arbejde, og det syntes at gaa godt for ham en tid; men hans opførsel mod moderen laa dog som en bryde paa hans familtighed; han havde aldrig fred i sin sjæl. Han var for stolt til at ydmige sig og bekjende sin synd for Gud og bede sin mor om tilgivelse, og saa gik aar efter aar. Efter seks aars forløb vilde han dog gaa til sin hjembygd. En søndag gik han afsted med nogle famerater og paa veien vilde de både i elven, bagefter vilde han saa gaa og besøge sin mor. Mens de nu badede, hørte fameraterne pludselig et skrig fra Karl; de saa ham føgte med armene og saa synke i dybet. Da han efter kom op, hørte de ham raabe, saa stenene kunde røres ved det: "Mor, mor, hjælp mig!" Saa sank han igjen. Inden fameraterne kunde kom ham tilhjælp og saa ham paa land, var livet udslukket.

Olav Trynthyrk.

Han var kendt af alle i bygden og kaldtes gjerne Olav Trynthyrk. Hvem der havde givet ham navnet, vidste ingen; men hvorfor han havde saaet dette alt andet end smukke tilnavn, behøvede man ikke at spørge længe efter; thi han havde en mere end almindelig styg mund; den store brede underlæbe stod langt frem, og saa var han skål i den ene mundvig.

Folk kaldte ham gjerne saa; men selv talte han ikke dette navn. Som regel var han stille og sagtmødig, men hørte han nogen sige Olav Trynthyrk, funde han blive aldeles rasende.

Han var saadan lidt halvtullet, og derfor mente gutterne, at de havde lov til at holde moro med ham, naar han viste sig paa landeveien under sin vandring fra bygd til bygd, og det hjalp lidet at skolescæreren en dag, han havde været øenvidne til en saadan scene, holdt en alvorlig formaningstale til børnene om at lade det være.

Den stakkels mands største glæde var gamle klokker. Hans bryst var prydet med en hel mængde urkfjeder, og i hans lomme var der ligesaa mange gamle klokker, om ikke flere; thi undertiden funde han have en eller to i bukselommen ogsaa. De fleste af klokkene fonde ikke gaa, og det var elendigt strab altsammen; men det var nu en almindelig bekjendt sag, at man ikke funde gjøre Olav nogen større glæde end at forcere ham en ubrugelig klokke.

Saaledes vandrede han om fra gaard til gaard og fra bygd til bygd med alle sine klokker, hvorfra ingen viste tiden; men det var jo ogsaa af mindre betydning for Olav, enten han kom lidt før eller senere frem.

Men engang, da det rigtig gjaldt, kom han i rette tid, og fra den stund blev hans

samling af klokker forsøgt med én, og den gif — bedre klokke havde saa i bygden.

Det var en deilig sommerdag. Han havde nylig gaaet forbi en elv, hvori en del gutter badeede sig, og hvorfra han hørte det saa vel kendte øgenavn blive raabt efter sig. Han havde imidlertid denne gang ikke hørt videre paa det, men rolig gaaet videre. Men han var ikke kommet langt, før han hørte et fortvilet strig fra elven. I næste øieblif til han se en gut drive nedover med strømmen, som gif temmelig strid. Olav betenkte sig ikke længe; han har gleint gutternes stygge raab for lidt siden og styrter ud i vandet. Og han kom tidsnot til at redde gutten, netop som dennes sidste kræfter var forbi, og han vilde synke.

Det var landhandler Nilsens son, han havde reddet. Og han fulde saa sin løn. Hvor ofte havde han ikke beundret de smukke klokker derhenne i landhandleriet. Nu til han lov til at vælge den, han likte bedst, til løn for sin rafte daad. Og et nydeligt nikkels urkfjede til han ogsaa og mad og drifte i oversflod.

Hvor stolt vandrede han ikke næste dag videre! Og hvor ofte tog han ikke frem sin nye klokke for at se, hvad tiden var!

Men ogsaa en anden følge havde hin dags begivenheder for Olav. Fra nu af slap han at høre gutterne raabe: „Olav Trynthyrk“ efter sig ialtfald i bygderne deromkring. De havde forstaet, at bag det tosæde ydre bankede et varmt hjerte, og de skammede sig over, at de havde funnet være saa ustrikelige. De havde lært ikke at bruge øgenavn hverken om Olav eller andre.

Oplossning paa bogstavaade i nr. 34

Konstantin opel.

Billedegaa de.



E



V

