



No. 6. {

Juni 1887.

{ 13de Aargang.

En Moders Sang.

Barnlille, vil du være glad,
Maa du og Jesus følges af,
Ei blot en stakket Stund i Mag,
Men hele Livets travle Dag.

Ei blot en Gang i Ny og Næ,
Hvor Veien ligger lunt i Læ,
Men gjennem Vinterstorm og Slub,
Med Haab mod Haab, Aar ind, Aar ud.

Ei blot i Glædens Solskinsvæld,
Men og i Sorgens Graaveirskevæld,
Ei blot til Kanas Bryllupsfærd,
Men ind blandt Urtegaardens Trær.

Og trættes stundom end din Fod,
Saa hold fun ud med freidigt Mod!
Thi følges du og Jesus af,
Da kan du altid være glad.

A. Langsted.

Kun en lidet rød Sko.

Over i den store Stad Paris kom en Dag en ung Student ind i en Marskandiserens Butik. "Hvad onser De, min Herre?" spurgte Marskandiseren ham.

"Jeg har nogle Klæder, som jeg ikke længere har Brug for," svarede den unge Mand hurtig, som om han stammede sig over sit Grinde. "Man har sagt mig, at De var en redelig Mand. Hvis De vilde være saa god at komme hjem til min Bolig eller sende Bud —". Marskandiserens Kolde Opsørelse gjorde ham end mere forlegen; denne var nemlig kun altsor vel besjændt med Studenternes Pengesorgen; han højstede, hvad de vilde af med, Boger, Møbler eller Klæder, men hørgede altid for at saa Fordelen paa sin Side.

"Bo'r De langt hersra?"

"Nei, her icet ved."

"Saa skal jeg følge med Dem," sagde Marskandiseren, og de bare begge iførde med at gaa ud ad Døren, da Studentens Opmærksomhed pludselig blev tiltrukken af et Par smaa røde Sko, ganske saadanne, som man brugte dem for Revolutionsiden, og som Damerne nu have optaget igjen med Fare for at falde og brække Venene.

"Hvor har De faaet dem fra?" udbød den unge Mand, idet han tog den ene af dem op i Haanden.

"Det kan jeg virkelig ikke husse," svarede Manden, "de høre formodentlig til en eller anden Skuespillerindes Dragt; de ere altsor smaa til at passe et levende Menneske, de maa være syede til en Fe; hvis De synes om dem, skal De faa dem billig."

Studenten svarede ikke. Han stirrede paa Skoene som han holdt i Haanden, og sagde som til sig selv: "Jeg kunde gjøre min Ed paa at det er de samme". Derefter før han med Haanden hen over Ansigtet som for at samle sig, vendte sig derpaa til Marskandiseren og sagde, at han tog Skoene, de maatte gaa med i Købset.

En halv Time efter gik Marskandiseren ned ad Studentens Trappe, vel ikke fuldt tilfredsstillet, thi den unge Mand havde ikke

villet stille sig ved alle sine Giendese; men, da han ikke havde Begreb om Tingenes Verdi, havde han solgt dem meget billig og havde givet en uforholdsmaessig hoi Pris for Skoene, saa Marskandiseren synes dog, han havde gjort en ganske god Handel.

"Jeg kunde hve faaet Lov at beholde dem i 10 Aar, hvis han ikke havde været saa indtaget i dem," mumlede han; "hvem ved, maaske have de tilhørt hans Bedstemoeders."

Studenten grundede imidlertid paa det samme Spørgsmaal; han sad med Albuerne paa Bordet og Hovedet i Hænderne og stirrede paa de smaa røde Sko, som han havde stillet foran sig paa en uhøje Lovbog. Skulde det virkelig være de samme Sko, som hans Bedstemoeder en Gang havde bestillet, og som stod saa levende for hans Grindring. Han smilede, men med noget blandede Følelser; thi Angeren steg op i hans Sjel, og det var, som disse fine smaa Sko vare sendte ham fra Himlen for at standse ham paa Veien til hans Dødeleggelse.

Den ene Time gik efter den anden, og Studenten skulde have været hen at høre en lærde Professors Forelæsning; men han lyttede til en anden Stemme, der var stregere og mere indtrængende; alle de forlobne Aar af hans unge Liv stege frem for ham, og Professoren og hans Forelæsning var glemt.

Leon Lavenay mistede sin Moder, medens han endnu var et Barn, og blev dersor opdrager af sin Bedstemoder. Hun var en ødel Kvinde, livlig, men bestemt og villig til at offre sig for Andre. Detil var hun ogsaa i sin modnere Alder bleven en from troende kristen Kvinde. Hun forlod aldrig Hjemmet, undtagen naar hun gif i Kirke, og har bestandig den Dragt, som havde været i Brug i hendes Ungdom; hun havde dersor næsten altid et Par smaa røde Sko paa med hoje Hæle, som gave Gjenlyd, naar hun gif gjennem Huset. Hvor ofte havde ikke den lille Dreng, naar han sad og drev over sine Læktier eller tegnede i sine Boger, pludselig givet sig Mine af stor Flid ved Lyden af de hoie Hæle. Hvor ofte var ikke Ljeneste-

følkenes Snakken blevet forvandlet til ivrigt Arbeide, naar de hørte deres Frues Trin nærmere sig; men for Léon var det dog især en bestemt Grindring, der knyttede sig til disse Stu.

Det var en Sommerdag, han sad i sit Arbeidsværelse og folte sig endnu mindre op-lagt til Arbeidet end sædvanlig. Hans Fader var hørte i sine Forretninger, og hans Bedstemoder havde Døsyn med den store Sommer-vadst. Masser af Linned blev bredt ud for at bleges i Solen og efter omhyggelig lagt ind i de rummelige Linnedskabe, og da Ingen saa efter Skoledrenge, saa han orkesslost ud ad Binduet, i Stedet for at læse paa sine Lektier til Eftermiddagsstimerne. Den store Gaardhund stie Poterne op i Binduet og gned sit brune Hoved mod Drengens Kinder, medens han hærtegnede den, hvilket heller ikke var til Fremme for Lærdommen, og for han mærkede det, var Stoletiden for Haanden. Da han nu indsaa, hvilken Forlegenhed han ville blive sat i ved ikke at kunne sine Lektier, slog den Tanke ned i ham, at han blandt sin Faders Boger havde seet en Udgave af Ciceros Taler med Latin paa den ene Side og Fransk paa den anden; fil han den, behovede han aldeles ikke selv at gjøre sig nogen Uleilighed med at oversætte de vanskelige Steder. Tanken blev snart bragt til Udsførelse han gik ind i sin Faders Stue, aabnede hans Bogstab og var saa heldig hurtig at finde Bogen, og nu havde han just slaaet den op for sig og glædede sig over at kunne komme saa let gennem den svære latinske Oversættelse, da to sterke Slag paa hans Kind bragte ham til at fare op og vende sig om. Han havde haft saa travlt, at han ikke havde bemærket, at hans Bedstemoder var kommen gaaende hen over det bløde Tæppe, og der stod hun nu med den ene Sno, som hun havde slaaet ham med, i Haanden og et Ansigt, der udtrykte Sorg og Brede. Léon slog famsuld Dinene ned, han behovede ingen Forklaring, hans Samvittighed havde allerede givet ham den.

"Naa, du læser Oversættelser ud af Boger og giver det ud for dit eget Arbeide. Du lyver i Gjerningen, selv om du endnu ikke

har lojet med Munden; men det vil ikke vare lange, før du begynder paa det, du vil læse din Lektie op af Bogen, naar du bliver hort, eller sige, at du var syg, naar du har drevet din Tid hen i Stedet for at læse, og hvis man saa tror dig, vil du snart blive en fuldblods Plattenslager. Jeg sender Afbud paa Skolen; thi jeg onser ikke, at du for hurtig skal glemme dette."

Léon folte sig, som skulde han synke i Jordnen; men Bedstemoderen vedblev med noget mildere Stemme: "Nu skal du høre, min Dreng, hvad jeg gik igjennem, fordi jeg ikke vilde lyve; jeg har ikke villet fortælle dig det før, men har villet vente, til du var gammel nok." Den gamle Dame satte sig ned; hendes Dine funklede, hendes Stemme var fast, men lidt afbrudt, og hendes sine sammenpressede Hænder ffjælvede.

"I Året 1793 var jeg netop 3 År ældre, end du er nu, og den Gang forlod jeg dette samme Hus her, hvor jeg har levet som Barn," — her saa hun sig vemodig om — "for at flytte til Paris sammen med min Mand og hans Forældre, som der havde en flor og indbringende Forrening. Revolutionen begyndte imidlertid den Gang at rase; det blev værre for hver Dag. Min Sviger-fader døde af Sorg, og min Svigermoder og jeg fil endelig min Mand, din Bedstefader, til at forlade Byen, da Faren ubetinget var storst for ham, hvormod der endnu ikke var Grund til at tro, at vi vilde være udsatte for Noget. Men en Morgen tidlig, førend min Svigermoder endnu var staat op, blev der hanket voldsomt paa vor Dør.

"Vi komme her i Lovens Navn for at fængsle Borgerinde Grandidier!" raabte en Officer, prydet med et rødt Skærf og Hue og ledsgaget af to bevebnede Mænd.

"Jeg er den omtalte Person," sagde jeg, idet jeg traadte frem for dem. "Du?" udbrød Officeren og læste sin Arrestbefaling igjennem; "Borgerinden anlages for at have hjulpet sin Son paa Flugt; du har jo ingen Son, du er kun et Barn."

(Fortsættes paa Side 46).

Ikke fængt endnu.



Jerusalem.

Jerusalem, denne mærkeligste By paa Jordens Stuepladsen for Herrens store Gjerninger til vor evige Frelse, er en Bjerstad paa "de hellige Bjerger", bygget paa 4 Høie, naar Moria medregnes. Kedrons og Hinnom's dybe Dale eller Kloster omgive Byen mod Øst, Syd og Vest og stode sammen sondenfor Byen, saa at denne ligger som paa et brat Nas, saaledes som det ogsaa sees paa vort Billede. — Da Byen ogsaa paa nært Hold er omgivet af lidt høiere Bjerger, kan den ikke sees paa lang Afstand. — I Lovet af 3000 Aar har Jerusalem undergaet større Forandringer end maaske nogen anden Stad paa Jordens Stad paa Jordens storste Bjer, er den nu kun en ringe Stad, hvis Folketal angives forskelligt, fra 15,000 til 35,000 Mennesker. De fleste af disse ere Muhammedanere og Jøder, dog ogsaa nogle tusinde Kristne, der nu ere nogenlunde beskyttede mod Overlast. — I 1840 oprettede England og Preussen et protestantisk Bispedømme i Jerusalem for at missionere blandt Jøderne der. Et Par protestantiske Kirker ere byggede og indviede, og Skoler for Jødeborn oprettede. — I 1861 stiftede den høje Missionær Schneller "det syriske Børnehjem", som ligger strax udenfor Byen ved Oljebjerget. Det stiftedes som et Tilflugtssted for de i Shyrien af Muhammedanerne saat haardt forfulgte og myrdede græsk-katholske Kristnes Børn, som her undervises i den evangeliske luth. Tro. Nu op'ages ogsaa Hedningers, Muhammedaneres og Jøders Børn. I 1885 var der 124 Børn i Anstalten. Ogsaa vor Synodes Kasserer modtager med Glæde Bidrag til dette Børnehjem.

Jerusalem,
set fra den sydøstre Side.



Brug Lys og Dag, o Sjel, mens Sol er oppe,
Og vogt dig for modvillig at tilstoppe
Det kildevæld, som i din Øre brød frem!

| Foragtet Maade strengelig sig henvner,
Kom det ihu, hver Gang din Tunge nævner
Jerusalem!

"Jeg er Borgerinde Grandidier, og jeg har hjulpet min Mand til at flygte," svarede jeg bestemt da jeg for enhver Pris vilde frølse min Svigermoder. Jeg vidste, at hvis hun blev greben, vilde hun do af Skæb, før hun nædede Gaden.

"Det lykkes mig også; thi Usslingerne slæbte affsted med mig, uden videre at søge eller spørge efter, om der eksisterede nogen anden Borgerinde Grandidier. Jeg gik med dem gjennem hele Forstaden, påklaedt aldeles som jeg er nu, og med sådanne Sto paa Fodderne," og dermed viste hun de smaa Sto frem, som netop havde været brugt som et Strafferedstab.

"Da vi nædede vort Maal, hvistede en af Mændene mig i Dret: "Tag alle disse Klæder af og kald dig Josephine Touchret. Jeg kan frølse dig". Hør jeg kunde sørge, puffede han mig ind i Fængslet, og Doren blev lukket i efter mig; men jeg klarede snart for mig selv, at jeg ikke vilde fornægte mit Navn. Min Mand var langt borte, jeg vidste ikke hvor, men min Svigermoder var sikker, naar jeg besteg Skafottet som Borgerinde Grandidier. Derpaa satte jeg mig hen i en Krog for at sove, da Fangevogteren kom med Fængelsbogen, hvori man skulde strafe mit Navn, og jeg reiste mig op og skrev mit uden Toven.

"Der er Mange, der have sagt, at det kun var Adelige og Prester, der i disse forfærdelige Tider blevet Øfre for Folkeets Raseri; men et eneste Øjne paa denne Forsamling viste, at den ringe Herkomst aldeles ikke var noget Værn mod Tyrannernes Raahed. Jeg saa visse Damer af den højest Rang, som trods deres særerrevne Klæder bevarede en vis Anstand og Værdighed i deres hele Opræden, stemmende med deres Stand, og Prester, der ydede aandelig Trost til dem, der ønskede det; men jeg bemærkede også Arbejdsmænd, Haandværksfolk og Kvinder, hvis hele Ødre bar Præg af haardt Arbeide. Alle blevet vi blandede mellem hverandre; varlede Hænder mellem fine Hænder, Bonder i Blusser og Adelige i Silkedragter, og Trost trampede paa de fine Damer's Sloeb. Det syntes imidlertid, at jeg var den eneste, der

repræsenterede den velhavende Middelstand, Baandet mellem Adelen og Folket.

"Jeg var ung, stærk og freidig og havde i min 16 Aars Bisdom og Forsængelighed besluttet, at mit Ødre ikke skulde se forsømt ud, og at jeg vilde bestige Skafottet lige saa styrklig, som jeg pleiede at være, og jeg begyndte derfor at glatte Folderne ud, som Mændenes raa Greb havde frembragt. Man saa paa mig med Forbauselse og hvistede: "Stalkels Barn, det er hendes første Dag!"

"Og maaesse den sidste," sagde jeg til en meget gammel Dame, der laa henstrakt paa Gulvet ved Siden af mig; "men maaesse jeg dog først kunde hjelpe Dem til et lidt bedre Leie." "Hvad gjør det til Sagen, naar man staar paa Evighedens Rand," svarede hun, men reiste sig dog lidt, og jeg tog hende i mine Arme — hun var sin og spinkel — og sik hende lagt paa en Bunke Klæder, jeg havde samlet i en Krog.

"En af Presterne var netop i Færd med at velsigne os, da Doren pludselig blev revet op, og Fangevogteren ledsgaget af den Officer, der arresterede mig, viste sig paa Dorrinet. Soldaten, der havde hvistet til mig, kom ogsaa frem, men jeg vendede ikke hans vrede og bebreidende Ølik. Et bestemt Antal Fanger blev kaldt ud, men mit Navn lod ikke. Da der blev raadt: 'Borgerinde Montague', reiste den gamle Dame sig med Besvær. "Kan du se, jeg havde Met, mit Barn," sagde hun, idet hun nikkede Farvel til mig.

"Jeg blev 3 Dage i Fængslet, uden at mit Navn blev nævnt mellem dem, der skulde fylde den sjæbnevangre Karre, og efter den Tid blev ingen flere kaldt ud. Robespierre og hans Kammerater vare imidlertid skyttede og havde saaet den Løn, de fortjente. Hærettelserne toge af, og en Maaned efter fil jeg min Frihed og kunde vende tilbage til min døende Svigermoder. "Du vovede altfor meget, mit Kære Barn, for at frølse den Smule Liv, jeg har tilbage," sagde hun ejerlig til mig, da jeg indtog min Plads ved hendes Seng.

"Men du, Léon, kan tenke dig," tilføjede min Bedstemoder nu til Slutning. "Hvor

taknemmelig jeg folte mig, fordi Gud havde frelset mit Liv jeg havde ogsaa den Gang kun været daarlig stillet til at do," sagde hun halvt til sig selv. — "Hvor langt gladere var jeg ikke, end om det var stæet ved en Døgn, og hvor kunde jeg nu glæde mig til snart at gjense min elstede Husbond, efter at have opfyldt min Pligt mod hans Moder."

Bedstemoderen laug; men hendes Fortælling havde gjort et dybt Indtryk paa Léon. Han saa paa hende med et brundrende Blit og sagde bestemt: "Jeg vil aldrig mere lyve og aldrig gjøre Noget, der kan bedrove dig." Den gamle Dame reiste sig med Besvær. Grindringen om de gamle Dage havde sat hende i stark Berettselje, og heudes synkede Haand skjævede, idet hun lagde den paa sin Sonnesons Skulder og lyssede ham omt.

"Gid Vor Herre, hvem det dog især gicleder om, at du ikke bedrover, maa give dig Styrke til at holde dit Lovie, mit Barn," sagde hun højideligt; ' jeg har siden den Tid lært, at det dog kun er ved han s Hjælp vi kunne faa alle vore onde Tilbøjeligheder ud af vort Hjerte. Dovenstab og Usandsfærdighed have ikke ligget i min Natur; desto mere har jeg haft at kjempe mod Stolthed og Forsengelighed; men jeg har bedet Herren hjælpe mig, og han har hjulpet."

Bedstemoderen var død, 4 Aar før vor Historie begynder, og hvilede ved sin elstede Husbonds Side. Léons Fader havde sendt Sonnen til Paris for at studere, og skjondt Bedstemoderen, der kendte hans Karakter advarende havde sagt til sin Son: "Vaaag over ham" saa havde Faderen dog i Tiliid til den gode Opdragelse, han havde faaet overladt han meget til sig selv.

"Han er gammel nok til det," sagde han, "i hans Alder var jeg min egen Herre." Bedstemoderens Belyning viste sig imidlertid kun at være altfor vel grundet. Dovenstab, Magelighed, slet Selstab havde udovet deres sedvanlige Virkning. Han var i Gjeld til op over Drene, bestilte ingen Ting, og det var, som hans Samvitighed var sovet ind, indtil de smaa røde Sko pludselig vakte den-

op. Nu erindrede han sig levende sin Bedstemoder, hendes ødle faste Karakter, der dog var forenet med saa megen sand kristelig Ydmighed, og særlig den Estermiddags Begeivenhed. Han hussede med Skamfuldhed sine egne store Lovier, som han havde holdt saa slet, og Bedstemoderens hoitidelige Ord. Hvor havde han tænkt lidt paa dem; aldrig havde han bedet Vor Herre hjælpe sig mod Kristelserne i den store Stad, og derfor havde de ogsaa overvældet ham, og han havde været nær ved at gaa til Grunde i dem.

Hele Matten sad han oppe i bitre Selvbebreidelser og virkelig alvorlig Anger; men, da Dagen brod frem, pakede han sammen og reiste hjem til sin Fader. Han følte, at han maatte begynde et helt nyt Liv borte fra den store Stads Kristelser; men tillige havde han lært, at hans egne Forætter og store Lovier ikke rakte langt; fra nu af holdt han sig nær til Gud og bad ham hjælpe sig til at blive et nyt Menneske, og han blev ogsaa ligesom den fortabte Son optaget igen, ikke alene i sin jordiske Faders, men ogsaa i den himmelske Faders Hus.

(N. ill. Bbl.)

Et Barns Indflydelse.

En Gang holdt en Herre et Foredrag i Nærheden af London. Under Foredraget sagde han: "Alle have Indflydelse, sig ikke, at du ikke har det, thi e hvært Menneske har nogen Indflydelse". I den anden Ende af Salen stod der en jævn Mand med et lidet Barn paa Armen. — "Ehveri Menneske, endogsaar det lille Barn der, har nogen Indflydelse," forsatte Herren idet han pegede paa hende.

"Det er sandt, Herre!" sagde Manden.

Herved tiltrak han sig naturligvis alle de Tilstedeværendes Opmerksamhed; men han sagde ikke mere, og Herren forsatte Foredraget.

Da det var endt, kom Manden hen til Herren og sagde: "Jeg beder dem undskyde mig, men jeg kunde ikke lade være at tale. Jeg har været en Drulkenbolt;

men, da jeg ikke holdt af at gaa alene paa Kroen, pleiede jeg at tage dette Barn med mig.

Da jeg en Nat nærmede mig Kroen, hørte vi høirostede Stemmer der inde, og hun sagde: "Gaa ikke der ind, Fader!" "Hold Mund, Barn," svarede jeg. "Ææere Fader, gaa ikke der ind," gjetog hun, hvortil jeg efter svarede, at hun skulle "holde Mund".

Kort efter folte jeg en Taare falde paa min Kind, og jeg kunde ikke bringe det over mit Hjerte at gaa et Skridt videre.

Jeg vendte om og gik hjem, og jeg har, Gud være lovet, aldrig siden været i en Skjenkestue. Nu er jeg en lykkelig Mand, og dette Barn kan jeg takke deraf; — da De sagde, at endogsaa hun havde Indflydelse, kunde jeg deraf ikke lade være at udbryde: "Det er sandt," for jeg har selv erfaret det."

(Kristelig Børnetidende.)

Til hvem skulle I bede.

En siden Dreng var en Aften i Begreb med at gaa i Seng som sædvanligt; men hans Moder blev nødt til at forlade ham, fordi hun pludselig blev kaldet bort. Hun sagde da til Barnebogen, at hun skulle give ham hans Matkhole paa og lægge ham til Sengs, kyssede ham og sagde: "Godnat, min egen Edvard; du maa i Aften sige din Bon til Sara."

Barnet saa Moderen forundret ind i Ansigtet og sagde: "Nei, Moder, jeg vil sige min Bon til Gud."

Ææere Børn, husk paa, ligesom denne lille Dreng, at, naar I bede, tale I ikke til Eders Moder eller noget andet Menneske, som hører derpaa; men I tale til Gud, som hører Alt, hvad I sige, og ser Alt, hvad I gjøre. Han glemmer aldrig Eder, om ogsaa I ofte glemme ham. Han mindes alle Eders Bonner og vil behvare dem paa sin egen Maade og hjælpe Eder meget bedre, end Eders Forældre formaa.

Det tredie Bud.

I en By havde endel unge Mænd sluttet Selskab og foretog sig allehaande Usommeligt. Æsor vanhelligede de Herrens Dag. Istedefor at gaa til Kirken drev de om paa Driftehusene, og Sondags Aften kom de saa drukne hjem. Kun En af dem blev om sider slaget i sin Samvittighed. Han vilde ikke mere deltagte i deres onde Gjerninger, brod Kammeratskabet med dem, blev en restklassen Kristen og erholdt senere et Dommerembede. Da hændte det en Dag, at han maatte domme til Doden en Mand, i hvem han gjenkendte en af sine gamle Kammerater. Dette greb dybt hans Sind, og han kunde ikke afholde sig fra at spørge Manden om, hvad der var blevet af de øvrige af deres Selskabsbrodre.

"Det maa Gud vide," svarede den Ulykkelige; "paa Jorden er Ingen tilbage af dem. De ere alle faldne under Dorighedens Sværd. Nu rammer det den sidste!"

Gaade.

Det Første.

Jeg er det Kostbareste, du eier,
Mod mig alt Andet kun libet veier,
At Verdens Glæds dig kun lidt vilde haade,
Om den blev mig til Skade og Vaade.

Det Andet.

Det findes af meget forskellig Art,
Kan være skønt og kan være bart;
For Alle der sjeldent gives et bedre
End det, vi har arvet fra vores Fædre.

Det Hele.

En Perle i Norden, der sværmer paa Bove,
Omkranset af delige Bøgeskove.

Oplosning paa Gaaden i No. 4:

T i e.

Rigtig oplost af A. C. R., Stony Run, Minn.; C. N. L., Hickson, Dac.; K. P. T., Benson, Minn.; S. L., Oscar, Minn.; O. G. L., Lake Mills, Ia.; S. C., Beloit, Ia.; J. G. B., Harmony, Minn.; O. A. W., Hickson, Dac.; A. S., Swenoba, Minn.

Entered at the post office La Crosse, Wis., as second-class matter.

"Fædrl. og Emigr."s Trykkeri, La Crosse, Wis.