

Bonne Blad

WALDOR

Entered at the post-office at Decorah, Iowa, as second class matter.

Nr. 13.

28de mars. 1897.

23de aarg.



To butler. I.

Børneblad

udkommer hver sondag og kostet 50 cents for aaret, betalt i **forskud**. I paler til en adresse paa over 5 ekspkr. leveres det for 40 cents, og over 25 ekspkr. for 35 cents. Til Norge kostet det 60 cents.

Penge og bestillinger, samt alt, hvad der angaar expeditionen, sendes direkte til LUTH. PUB. HOUSE, Decorah, Iowa.

Alt vedkommende redaktionen af bladet sendes til Rev. E. Wulffberg, Decorah, Iowa.

De unge korsfarere.

(Fortsættelse.)

Otto havde først facet høre svage rygter derom; men snart fik han af rejsende kjøbmænd høre mere og ikke mindst om den tro, som mange kristne havde paa, hvad disse børn vilde kunne udrette. De stolte riddere havde for meget kjæmpet i tillid til egen styrke og tapperhed; derfor vilde Gud benytte de svage børn for at vise, at han var hærskernes herre, og at det ikke kom on paa menneskelig magt, men paa at have ham med i kampen. Otto havde snart besluttet sig til, at han med sin søster vilde være med; haabet om kanske i det fjerne land at møde den elskede far gjorde ogsaa sit, og den lille søster var ikke vanskelig at overtale; hun vilde alt, hvad hendes bror vilde, og havde endnu mindre end ham nogen forståelse af alle de farer og lidelser, som vilde møde dem. Og saa var de flygtet fra borgen for at faa være med paa barnekorstoget til det hellige land.

Otto skildrede med levende farver, hvorledes han havde tænkt sig dette korstog, og med længsel tænkte han paa den tid, da de mange tusinder af børn skulle samles i Italien for derfra at føres over Middelhavet til det hellige land. Han bad fra Maria om ikke at spørge efter hans navn; han frygtede saa for sin onde slegtningseftersøgelser.

Borgfruen forlangte heller ikke at faa vide, hvorfra de var. Hendes hjerte var fyldt af medlidshed med de stakkars børn, som var flygtede hjemmenfra, og som ville komme til at møde saa mange farer og lidelser. Ogsaa hun havde hørt om det paatænkte barnekorstog; men det var saa langt fra, at hun ansaa det for et Gud velbehageligt forehabende, at hun tvertimod var

bleven forfærdet over saadan vildfarelse og misforståelse af Guds vilje. Men ved det syge barns lele var ikke tid og sted til at drøfte denne sag nærmere.

Tilslut begyndte lille Helvig at bedres; der var almindelig glæde paa borgen, da det blev bekjendt; alle havde i de sidste dage gaaet i urolig spænding for det elskelige barn, og ikke mindst jublede Otto, da han ful vidte, at der ikke længere var nogen fare for hans søster. Den lille syge var naturligvis fremdeles svag og mat efter en saa alvorlig sygdom, men hun ful sove godt og bedredes.

Otto ful ikke lov til at være formegnet inde hos søsteren; denne trængte uforstyrret ro. Han streifede derfor meget om i stob og mark sammen med Valborg og Albert. Ogsaa Wolf var som regel med; der var formelig venskab mellem ham og Otto nu. De tre børn blev mere og mere uadstillelige; men Bertel brydte ingen af dem sig om; han maatte paa aftenstand se paa, hvorledes hans søsende morede sig sammen med den fremmede riddersøn; han følte sig mere tilovers end nogengang før og vandrede vennelös og glædeslös omkring.

En aften, da det blev ham for tungt at høre paa de andres jubel, sneg han sig op paa Helvigs kammer, satte sig stille ved hendes seng og klappede hendes magre hænder. Hun saa paa ham med sine store mørke øyne.

„Pludselig kendte hun ham igjen.

„Du har engang baaret mig“, hviskede hun.

„Ja, huster du det endnu?“

Barnet nikkede og lukkede øjnene. Uden at røre sig blev han sidderende en hel time ved hendes seng; han følte sig saa lykkelig; det venlige, taknemlige smil, hvormed barnet havde gjenkjendt ham, gjorde ham saa godt; han glemte de bitre tanker, som nys havde fyldt hans sjel. Moderen var bleven forbauet, da hun kom ind og fandt ham sidderende der, men hun jagede ham ikke, og hun satte sig stille i nærheden af ham.

Fra denne dag begyndte et nyt liv for Bertel. Naar han kom hjem fra sit arbeide, gik han altid op til den lille syge, og det var rørende at se, hvor gode venner de to efterhaanden blev; forbauet saa moderen, hvorledes hendes sons mørke tause skiftelße atter sammen med den lille livnedte op, hvorledes han kunde snakke og le med hende uden

at blive træt. Han sad saa taalmodig hos barnet og var derfor meget heldigere fælleskab for hende end Otto, som var saa urolig og ublig, og som hun derfor mere end en gang maatte se til at faa ud igjen, naar han var kommet ind.

Og Otto likte sig aldeles udmerket i M-bergs og Balborgs fælleskab; han hjedede sig aldrig; alligevel længtes han dog efter at kunne drage videre; han glemte ikke en eneste dag sit store maal. Han fortalte ogsaa sine to legekamerater derom; i begyndelsen havde de med vantro forbauselse hørt paa ham, naar han begyndte at tale om barneforstoget og alt, hvad det skulde udrette i Balæstina; ja Balborg havde endog leet af ham og spurgt, om han troede, tyrkene var en flok sauer, som han kunde jage med sin knortehjep. Men den fremmede guts store dybe begeistring, hans uroffelig overbevisning om, at dette forstog var Guds vilje, og at det vilde lykkes børnene at befri Kristi grav, gjorde dag for dag mere og mere indtryk paa hende. Det varede ikke længe, før hun med glødende interesse lyttede til hvert ord om det paatænkte forstog.

Trods al hendes egenfindighed og vilde uskyrlighed var hun paa sin vis et fromt barn. Som mindre havde hun saa mangen gang grædt af bevægelse, naar moderen fortalte om Jesu lidelse og død, og endnu kunde hendes sine syldes med taarer naar pater Anselm o bød hende om endelig at komme død og evighed ihu; livet var fort, og al menneskets herlighed som de vakte blomster, der saa snart visner.

Naar Otto talte om forstoget og om muligheden af, at han kunde komme til at miste livet i det hellige land, pleiede han freidig at sige: „Hvad gjør det, om jeg kommer til at dø i lampen for den dyrebare Frelserens grav. Hvis jeg dør, vil han skønke mig et evigt liv hos sig.“

Dette gjorde indtryk paa de to søstrende, og ogsaa de blev grebne af længsel efter at høre til de lykkelige, som fil hjempe for at rive Frelserens grav ud af tyrkernes hænder.

Jo mere Helvig bedredes, desto mere urolig blev Otto efter at komme asted. Hans bedrøvelse var derfor stor, da fru Maria en dag sagde ham, at der vilde gaa maaneder hen, før hans søster vilde blive sterk nok, til at følge med, og at han højest burde opgive enhver tanke paa at tage hende

med sig; det svage barn vilde aldrig kunne holde ud en saadan reises besværigheder. Helvig skulde faa lov til at være paa borgen, indtil enten hendes far kom hjem, eller hun blev hentet.

Dette var en haardt slag for Otto. Skulde han virkelig reise fra den kjære søster? Skulde hun, det rige grevebarn, overlades til fremmede folks barmhjertighed? Han var ikke i tvil om, at de snilde folk vilde behandle hende ligesaa godt som sine egne børn, men —

„Af, dette „men“ drev taarer frem i hans øyne. Maatte det da være saa! Var der ingen anden udvej? Han vilde bære sin søster, naar hun blev træt; han skulde hjelpe og beskytte hende!

„Tenk bare paa den kolde natteluft og mangel paa skyrkende mad!“ sagde fru Maria „din søster vil desværre viist altfor snart blive syg igjen — kanste langt fra en eneste menneskelig bolig. Hvorledes vil du kunne forsøre at tage hende med paa saadant og kanste komme til at se hende død i en stor skov eller paa et øde fjeld.“

Efter lange kampe maatte Otto til sidst fortelle lille Helvig, at han maatte reise og lade hende blive tilbage. Jo før han reiste, desto før vilde han og faderen vende tilbage fra det hellige land og hente hende.

Bertel var tilstede, da Otto fortalte sin søster dette, og hjalp troelig at berolige det grædende barn og udmalte for hende, hvor herligt det blev, naar Otto vendte hjem sammen med faderen og hentede hende.

„Vil du da følge med os?“ spurgte Helvig og greb sin trofastevens hånd.

„Nei, jeg maa blive hos far, kan du skjonne“, var svaret.

To dage senere skulde Otto reise. Det var haardt for ham at sige farvel til sin søster og de kjære venner, han havde vundet paa dette fremmede sted; ordene stod fast i halsen paa ham, da han skulde udtrykke sin dybe taknemmelighed for den gjesfrihed, som var blevet viist ham.

De faa værdisager, som han havde taget med hjemmefra, bad han fru Maria at gjemme for sig, blandt andet et par smykker og et krusifiks af sølv. Selv tog han blot med et lidet guldkors, besat med sjeldne stene.

Hulstende bedækkede han fru Marias hånd med hys, og hun omfavnede ham med taarer



I andedammen.



Den siste mor Olsen.

i sinene og sagde: „Gud holde sin haand over dig, junker Otto. Hans engle beskytte dig og føre dig lykkelig tilbage igjen! Hab ingen belymninger for Helvig; jeg skal førge for hende, som om hun var mit eget barn.“

Ogsaa faderen var bevoget ved affstedet. Han havde faaet de fremmede børn hjælp; i begyndelsen havde han nærmest blot følt medlidenhed med dem; men senere have de vundet hans hjerte ved sit elstelige væsen. Han havde gjerne gaaet ind paa sin hustrus ønste, hun bad om, at Helvig kunde blive hos dem, og han havde gjerne ogsaa villet have Otto længere hos sig.

Bertel var ikke tilstede, da Otto forlod borgen. Han var gaaet op til Helvig og sad og trøstede hende.

Rigelig forsynet med reisemad og ogsaa med en del reisepenge — ridder Gerlak forlangte meget bestemt, at han skulle tage imod dem — drog Otto affsted. Albert og Valborg havde faaet lov til at følge ham et stykke paa vej. Længe vandrede de tause ved hinandens side, mens Wolf glad sprang omkring. De følte alle tre, hvor tungt det var at skulle skilles, og tenkte paa, om de mere kom til at mødes i dette liv.

Otto brød først tausbeden med det spørgsmål, som laa ham mest paa hjerte:

„Ja, mon vi kommer til at se hverandre igjen?“

Han sif intet svar. Hvem kan stue ind i fremtiden? Valborg havde taarer i sinene; men hun vilde ikke vise, hvor bevoget hun var, og twang sig tilslut til at komme med nogle forniede, muntre ord.

Bed middagsstid var de naaede frem til en øde hedeskætning. Her skiltes de. Da Otto sagde farvel til Valborg, tog han det før nævnte guldkors op af sin lomme og hængte det om hendes hals, før hun havde funnet hindre det.

„Du maa altid høre dette kors paa dig“, sagde han, „men skjult under klæderne. Det skal minde dig om Helvig og mig.“

„Nei, nei“, udbrød Valborg og tog det kostbare smykke af sig igjen for at give ham det tilbage; men Otto hængte det etter om hendes hals og skyndte sig bort.

(Fortsættes.)

En historie om, hvad en lidens pige udrettede.

Man leser mellem aar og dag saa mange smukke historier og læererige smaaatret; men man tør visstnok med god grund paastaa, at ikke alle er fra det virkelige liv. Den historie, som jeg her vil fortælle læseren, er imidlertid et virkelighedsbillede i ordets egentlige betydning — desværre —. Hos pastor L. gif der en lidens pige, lad os kalde hende Emma, til konfirmationsforberedelse, og da hun gif meget daarligt paa det ene ben, spurgte hr. L., hvad der var i veien med benet. Hun svarte, at skaden stammede fra knæet, men negtede haardnakket at give nogen oplysnings om, hvorledes skaden var opstaet. Lille Emma boede hos gammel Mormor, der elskede hende usigligt, saa meget mere som Emmas onkel, der boede sammen med de to, var meget raa og forfalden og idelig beredte familien sorg.

Da sygdommen i Emmas knæ imidlertid tog hurtigt til, hen vendte pastor L. sig til en lægehyndig dame, frk. B., som lovede at tage sig af sagen; men da hendes knæ ikke hjalp, maatte Emma fåske lægehjælp, og omstdær blev hun indlagt paa hospitalet i D. Her laa hun i lang tid og led store smærter i knæet; men aldrig kom der nogen klage over hendes løber, og altid led hun stille og taalmodigt. Efter et par maaneders forløb erklaerede hospitalslægen imidlertid, at hun lige saa godt kunde opholde sig i et privat hus som paa hospitalet, da det alligevel vilde tage lang tid, før benet kunde tonne sig, og Emma blev derfor udfreven fra hospitalet, og paa frk. B.'s foranstaltning kom hun i huset hos nogle venlige folk, som lovede at pleie hende efter bedste evne; og de holdt deres løfte, det maa man lade dem; men alt var forgjæves. Da der efter var gaaet nogle maaneder, fandt lægen det for raadeligst, at sende hende til et af statens hospitaler, hvor hvor han mente, hun kunde faa bedre pleie og maaske kunde blive helbredet. Alter maatte frk. B. optraede hjælpsomt, og hun og pastor L. sørgede saa for, at Emma, der aldeles ikke kunde tale at flyttes, blev ført fra B. til Kjøbenhavn i sengen.

Da hun havde ligget paa hospitalet i nogen tid, besøgte pastor L. hende, og endelig lykkedes det ham, at faa hende til at fortælle,

hvor hun havde hentet sin svaghed. Morbroderen var, som nævnt, meget hensigten til drit; men, da Emmas mormor paa det bestemteste havde forbudt hende, at give morbroderen berusende sager, vægredre Emma sig altid haardnakket ved at opfylde onkelenes fordringer, selv om han ogsaa truede hende. En dag var morbroderen saa streden fra trusel til handling og havde, da Emma negtede at udlevere nøglen til skabet, hvor brændvinen fandtes, flynget sine jernbeslaede træstok efter hende, og den havde truffet hende paa knæet, hvorved det blev noget forskudt. Formodentlig maa det raa menneske dog have følt sambittighedsnag over sin gjerning; thi paa hans høn lovede hun ikke at fortælle det passerede til nogen; men da pastor L. mente, at han i egenstab af hendes sjæleførger godt kunde blive delagtig i hemmeligheden, havde hun om sider fortalt ham sagens sammenhæng. I lang tid laa Emma paa hospitalet; men det gift stadig ned ad batte, og endelig, da lægen sløjnnede, at det var paa det sidste med barnet, sendte han bud efter den gamle mormor og frk. B., som begge indfandt sig paa hospitalet. Da de traadte ind i sygestuen, hvor lille Emma laa, var hun midt i en høn, og frk. B. forsikrede, at hun aldrig havde hørt noget menneske bede saa smukt som det barn, der laa med døden paa læberne. Hun bad for sin mormor, for frk. B. og for pastor L. og alt paa en saa ryrende barnlig maade, at alle de tilstedevarende fil indblit i, hvor megen dybde der kan være i en barnefjel. „Jeg vidste jo nok, at *I kom*“, sagde hun, og smilede til mormoderen og frk. B., og det paa en saa tillidsfuld maade, og man kunde merke, at det var noget andet end den almindelige venten. Derpaa bad hun for hver især af de tilstedevarende. Til frk. B. sagde hun blandt andet: „Der vil komme tunge, meget tunge tider for dig; men hold kun fast ved Jesu, saa vil alt blive vendt til den bedste side.“ Til pastor L. sagde hun: „De vil komme til en meget stor høn, hvor De en tid vil være meget utilfreds; men De maa ikke forrage. Hold fast!“ Det merkelige ved historien er, at begge disse ting passerede netop, som hun havde beskrevet. Derpaa uddelte hun forfæellige smaating, som hun var i besiddelse af til de tilstedevarende, og sagde saa til frk. B.: „Sig til morbror, at jeg har tilgivet ham alt, hvad han har gjort mod mig.“

Hun velslede endnu nogle ord med sine venner, og derpaa udaandede hun uden nogen synlig døds Kamp. Da Emma var blevet jordfastet, fulgte pastor L. og frk. B. til drakerens hjem, og mens pastor L. ventede udenfor, gik frk. B. alene ind til onkelen for at opfylde en døsendes sidste høn. I begyndelsen var onkelen grob og vilde intet høre af hende; men dog blev det en lang ventetid for pastor L., som i over en time maatte staa udenfor døren, og i al den tid var frk. B. hos drakeren, som, da hun gift, knelede ned og kyssede hende paa haanden med det løfte, at han efter den tid aldrig mere vilde smage spiritus. Han holdt virkelig sit løfte og levede siden den tid som et arbejdssomt og ødrueligt menneske; saaledes havde lille Emmas smukke opførelse rørt ham. Saaledes faldt det i barnets hød, at redde „en sjæl fra dens veis bilsfarelse“. Det var en stor mission, der var nedlagt i barnets hænder, men hun fuldførte den og fuldførte den godt.

Det rette kald.

Til Benjamin Franklin kom der en gang en haandverker i ret gode kaar, som dog ikke var tilfreds med sin stilling. Han syntes den indbragte ham for faa penge, var for anstrengende og desuden for unanseelig. Hertil svarte Franklin:

„Din stilling giver dig ikke penge nok. Det er, fordi du er pengeseggerlig. Den er for anstrengende. Altfaa er du doven. Du faar ikke være nok af den. Du er med andre ord forfængelig og øresyg. Men saa har du jo netop fundet det rette kald, som kan hjælpe dig at hjæmpe imod tre stigge synder.“

Haandverkeren gift beskjæmmet bort, fordi han maatte inدرømme, at Franklin havde seet rigtigt; og fra den dag af gjorde han sit arbeide med et andet og bedre sind.

Smaatræk fra Hans Nilsen Hauge's liv*).

1.. Det tabte manuskript

Høfter i en række aar at have havt de sterke aandelige dragelser og kampet kom Hauge i begyndelsen af april maaned 1796 til fred med Gud. I de paafølgende maaneder arbeidede han paa et lidet aandeligt skrif, som han gjerne vilde faa trykt, og i den hensigt vandrede han tilfods afsted fra sit hjem i Smaalenene til København. Det var ved sankthansstid det nævnte aar.

Da han imidlertid var kommen et par mil fra hjemmet, opdagede han, at manuskriptet — de strevne blade — var borte. Han tænkte, at det formodentlig ikke var Guds vilje, at det skulle trykkes, forlod derfor hovedveien til København og slog rolig og tilfreds ind paa en bygdevei, rimeligvis for at besøge en bekjendt. Veturnen var selvfølgelig opgivet.

Hans bestemmellessæd var omrent en fjerdingssævi fra vejsillet. Nogle timer efter hans komme did træder en fremmed reisende, hvem vel forretninger førte til samme sted, ind. Han fortæller manden i huset, at han paa veien havde fundet „nogle papirer“. Hauge fulgt sat i papirerne, og det viste sig, at det var hans tabte manuskript. Hvilket fingerpegunderlig, at Herren netop skulle styrke hans vej ind paa denne sidevei, hvor finderen af de tabte papirer vilde komme! Hvor opmuntrende det var! Nu vandrede han videre, idet han gjorde Gud det løfte, at han vilde gjøre alt for at faa dette skrif i trykken.

2. Et møde paa landeveien.

Medens Hauge vandrede afsted, fulgte han paa landeveien saadan trang til at bede sin himmelske fader om, at hans reise maatte blive til Guds øre, og at han maatte bevare ham i alle farer og trængsler.

Og saa udøfør han sit hjerte for Gud i lydelig bøn. Medens han bad, var en vandrer kommet i nærheden og stansede for at lytte.

Da Hauge havde endt sin bøn og efter reiste sig, traadte vandreren frem og spurgte

*) Efter biskop Bangs bog om H. N. Hauge og hans samtid.

ham, om han var syg. Hauge svarede, at hans legeme var frist, medens hans sjæl visstnok ikke havde den styrke og sundhed som ønskeligt kunde være. Den fremmede blev ved dette svar endnu mere bestyrket i den tro, at Hauge var fra forstanden; han havde aldrig hørt nogen bede eller tale Aandens sprog. Hauge forsøgte at begynde en gudelig samtalé med ham og formane ham til ombudelse. Den fremmede ansaa al saabantale som ytringer af galssab; paa alle Hauges ord havde han kun dette ene svar: „Du er fra din forstand; du burde ikke gaa alene.“ Da Hauge forstod, at han paa denne vei intet kunde udrette, tog han sagen paa en anden maade, der vidner om hans starpe blik og aandelige visdom. Han holdt ganske op at tale om aandelige ting og begyndte saa fornuftig som mulig at snakke med mannen om verdslige ting.

Det hjalp! Manden begyndte at blive opmerksom og fulgte efterhaanden andre tanker om den underlige raring, han havde stødt paa. Da saaledes tilliden var vundet, førte Hauge uformerket etter samtalén ind paa de aandelige ting. Den fremmede blev „xort af Guds Aand“ og „fattede tro“ til, hvad der blev ham sagt. Han blev ikke træt af at høre — ja han gik endog en hel mil længere, end han skulle, for at faa være sammen med sin aandelige læremester; thi hans hjerte var brændende.

Denne mand havde før været et grovt, lastefuld menneske; men havde fra denne stund et forandret sind, saa at de, som kendte ham, forundrede sig derover.

To butikker.

[Med billede.]

I.

Høftet smaa! Med fillede kleder, bare fodder og uden noget paa hovedet staar de foran en pragtsuld butik i en af London's fine gader.

De staar og beundrer det altsammen og sammenligner al denne herlighed med deres egen lille butik og dens varer. Thi ogsaa de har en butik. Men kan det være muligt? Ja, i næste nummer skal I faa se et billede af den.